



Nieuwsbrief 7

In deze Nieuwsbrief komen aan de orde:

- **Nieuwe bestuursleden** stellen zich voor
- **Terugblik** op de Open Dag en Boekettendag
- **De scenario's** van de studenten van de HBO van Hall Larenstein
- Het **tuinhuis**
- **Openingstijden** van de tuin in de winter

We zijn reuze blij dat ons bestuur uitgebreid wordt met nieuwe leden die zich hieronder aan u voorstellen. Bovendien is Liesbet Zikkenheimer nu formeel lid geworden van het bestuur met de portefeuille PR en Publiciteit. En dat heeft meteen ertoe geleid dat het in alle lokale bladen en online sites plus social media gonst van het nieuws over de Bloementuin van Darwin. Daarnaast is door toedoen van Jos, Liesbet en Monique Stolp van de afd. Groen een prachtige mededelingenbord vóór de ingang van de tuin verzezen.

De functie van het secretariaat wordt nog nader ingevuld want Sjef van der Pas blijft nog een half jaar de ledenadministratie doen en de notulen van de bestuursvergadering maken. Jan Dijk en Anna Tomson gaan in onderling overleg deze taken op zich nemen.

[Even voorstellen](#)

Jan Dijk



In mijn jongste jaren was er aan mijn geboortehuis aan de Middenweg op de bovenetage, daar waar nu de Kamerlingh Onneslaan die kruist, vanaf ons balkon een houten trap naar de kwekerij van Van Vliet die er destijds achter lag. Met een perenboom in het midden. Die gouden tijd heb ik niet bewust meegemaakt, de trap was weggehaald. Ik had nooit een tuin. Oma wel. Grasmaaien. Kruisbessen (*krudoorns*) plukken. In de Darwintuin kreeg ik eindelijk het genoeg om in een tuin te kunnen werken. In prettig gezelschap.

Ik was als stadsdeelraadslid een van de oprichters van de

Vrienden van Frankendael.

In mijn actieve leven was ik arts. Vooral huisarts om precies te zijn. Bij de vliegramp. Al op mijn 11^e schreef ik op datzelfde balkon een reisverslag. Nu houd ik mij onledig met geschiedenis, mensenbegeleiding, activiteiten organiseren voor Ons Amsterdam (niet het tijdschrift), de OAR (Ouderen Advies Raad) en nog met wat medisch werk. Ja, en soms schrijf ik weer eens iets op.



Joeri van den Steenhoven

Nieuw bestuurslid: Joeri van den Steenhoven woont op het Darwinplantsoen, en is deze zomer teruggekeerd na ruim 4 jaar in Canada gewoond te hebben. Daar werkte hij voor de grootste innovatie-hub ter wereld in het centrum van Toronto en bracht universiteiten, bedrijven en overheden bij elkaar om gezamenlijk maatschappelijke problemen op nieuwe manieren op te lossen. Ook in Nederland heeft hij zich met innovatie bezig gehouden, bijvoorbeeld bij de overheid en als mede-oprichter van

Stichting Nederland Kennisland. Die ervaring zet hij graag in voor de Vereniging Vrienden van Park Darwin. Zo faciliteerde hij de scenario-bijeenkomst met bewoners, vrijwilligers en andere betrokkenen om een toekomstvisie op het park te ontwikkelen. Binnen het bestuur zal Joeri verder meehelpen met het onderhouden van contacten met oa overheid, fondsenwerving en wat er nog meer nodig is.



Anna Tomson

Als nieuw lid van het bestuur wil ik me hierbij graag even voorstellen. Mijn naam is Anna Tomson, ik ben 65 jaar. Ik ben opgeleid als celbioloog aan de Universiteit van Amsterdam en was vele jaren actief in het wetenschappelijk onderzoek. Na een 'carrière switch' in de jaren 90 werd ik informatiemanager aan de Hogeschool van Amsterdam. In juli j.l. ging ik met pensioen.

Ik woon ruim veertig jaar in Oost-Watergraafsmeer. Af en toe bezocht ik de vasteplantentuin – steeds weer een verrassing. En steeds vroeg ik me af van wie die tuin was en wie er voor zorgde – je zag er nooit een kip. Op het stadsdeelkantoor hoorde ik terloops van plannen om het Darwinplantsoen inclusief tuin voor woningbouw te bestemmen, dat vond ik verontrustend en barbaars.

Dus toen ik afgelopen voorjaar las dat er een Vereniging Vrienden van Park Darwin was opgericht en dat er vrijwilligers werden gezocht, heb ik me direct aangemeld. Sinds mijn pensioen draai ik mee als vrijwilliger in de tuin. En nu zit ik ook in het bestuur. Welke klussen

er ook op mijn pad komen, ik zal mij inzetten voor het behoud en het onderhoud van de tuin als unieke plek van historisch en botanisch erfgoed in Amsterdam!

Terugblik op Opendag en Boekettendag

Het was overweldigend om te zien hoeveel mensen beide dagen bezocht hebben. Zoals hierboven al geschetst is dat vooral aan alle publiciteit te danken en we zien dat De Echo heel goed gelezen wordt en Facebook heeft ook de nodige volgers. De Open Dag werd door meer dan 100 mensen bezocht en leverde 4 nieuwe leden en 1 vrijwilligster op, de Boekettendag was goed voor 16 nieuwe leden. Prachtige boeketten zijn geplukt en door Liesbet gefotografeerd. Het filmpje hiervan vindt u op Facebook. We hebben besloten om volgend jaar de Open Dag wat naar voren te halen en de Boekettendag afhankelijk van het weer ook.

De scenario's van de studenten van HBO van Hall Larenstein (landschapsarchitectuur).

Op de website kunt u hier al een verslag van lezen van de hand van Jan Dijk. Het was een buitengewoon zinvolle avond waar we ons goed gebogen hebben over de toekomst van de tuin. De uitkomst was dat het scenario 'de historische tuin in een nieuw jasje' unaniem werd uitgekozen met elementen van de scenario's 2 en 3. Dus zeker aandacht voor ecologie en educatie en invoegen van een sociaal element. De studenten zijn er nu mee aan de slag en Maartje heeft uitstekende aanwijzingen gegeven van de verdere invulling. We wachten af!



Het tuinhuis

Het tuinhuis, zoals dat was ontworpen door Donker, is door de welstandcommissie afgekeurd. Het bestuur heeft op advies van deze commissie zelf een architect gezocht die het tuinhuis gaat ontwerpen en beter de regels van de welstandcommissie kent. Dat is geworden:

Christina Fuchs. (zie www.christinafuchs.nl) Een schot in de roos omdat zij meteen aanvoelde wat ons voor ogen stond. We zitten nu midden in de ontwerpfase en hopen u op korte termijn verder te informeren hoe het tuinhuis eruit gaat zien. Vaststaat dat het toegestaan is om dit tuinhuis in de tuin neer te zetten en daar zijn we al heel blij mee.

Openingstijden van de tuin

De tuin zal in van 29 oktober tot 30 november om 17.00 uur sluiten en de maanden december en januari helemaal gesloten zijn.

Op 1 april gaat de tuin weer open voor publiek, februari en maart zal er door de vrijwilligers doorgewerkt worden volgens een beheerplan en schema door Maartje en Lynn opgesteld. Tot 1 december wordt er ook doorgewerkt.

Rest mij nog onze sponsor Buunk Metze hoveniers te bedanken voor zijn sponsorschap: iedere nieuwe klant krijgt een gratis jaarlidmaatschap van de Vereniging cadeau. We hopen natuurlijk dat deze nieuwe leden lid blijven.

Namens het bestuur
Sonja Vetter
voorzitter