



NIEUWSBRIEF 11

Vrienden van Park Darwin

www.vriendenvanParkDarwin.nl - Facebook: @vriendenvanParkDarwin

Augustus 2018

Voorwoord

In deze nieuwsbrief natuurlijk volop aandacht voor de lange droge, hete zomer, waar we de Bloementuin van Darwin doorheen moesten loodsen.

Voorzitter Sonja doet verslag van de evenementen die de vereniging afgelopen maanden organiseerde en kondigt de komende evenementen aan. Ook beschrijft ze hoe we het vertrek van één van de twee tuincoördinatoren voorlopig wisten op te vangen.

Tuincoördinator Maartje geeft een fleurige beschrijving van de tuinontwikkelingen en de plannen voor het volgende seizoen. Zij beschrijft een excursie op 31 augustus naar de tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart; leden en vrijwilligers kunnen (op eigen kosten) meereizen – we proberen de nieuwsbrief nog vóór die datum verzonden te hebben.

Vlinderteller Jan maakte een boeiend verslag over de Tuinvlindertelling waar de Bloementuin van Darwin voor het eerst aan meedeed.

Er komt in deze nieuwsbrief ook weer een vrijwilliger aan het woord. En één van onze leden stuurde een tuingedicht in met daarbij haar eigen mooie foto's.

De tuin is een inspiratiebron voor velen!



PLUK JE EIGEN BOEKET

Op zondag 9 september van 12-16 uur is het weer **BOKETTENDAG** in de Bloementuin.

Wie heeft dat nou niet? Je loopt door een prachtige tuin en denkt: "wat zou ik deze bloemen graag willen plukken om thuis een prachtig boeket te hebben!". En dat mag natuurlijk nergens maar de Vereniging Vrienden van Park Darwin laat deze droom één keer per jaar waarheid worden.

Wanneer je op zondag 9 september naar de Bloementuin van Darwin aan het Darwinplantsoen komt, mag je een schitterend boeket plukken. Het is **GRATIS** voor leden en vrijwilligers van de vereniging en het kost **VIJF** euro voor niet-leden. Dan word je toch snel lid? Of vrijwilliger?

Gereedschap is er ook voor je en deskundige begeleiding. De Bloementuin van Darwin is geen pluktuin behalve op de Boekettendag op zondag 9 september van 12.00 – 16.00 uur.

Het wordt weer een mooie en gezellige dag!

KOMT ALLEN

Agenda

Zaterdag 1 sept: "Tuinieren in de herfst", mini-tuincursus door Maartje van 11-12 uur, aanmelden niet nodig

Zaterdag 8 sept: Vereniging is present met een kraam op de Huygensdag op het Christiaan Huygensplein (10-16 uur)

Zondag 9 sept: Boekettendag (12-16 uur): tegen het eind van het seizoen zelf nog een mooie bos plukken; gratis voor vrienden van de vereniging, alle anderen betalen €5.

Zaterdag 6 okt: 1ste Bollenplantdag van 12-16 uur

Zaterdag 20 okt: 2de Bollenplantdag van 12-16 uur

Ergens in **november**; vrijwilligersdag



Tuinwerkdagen

Op de volgende dagen en tijden wordt er door vrijwilligers in de tuin gewerkt, altijd onder leiding van een tuincoördinator:

- maandag 09.00-12.30 uur
- woensdag 09.00-12.30 uur
- 1e en 3e zaterdag van de maand 13.00-16.00 uur

Meldt u ook aan als vrijwilliger, we hebben uw hulp hard nodig. Gereedschap is aanwezig, u kunt zo aan de slag!

Hete zomer

Van de voorzitter

Het was heet en droog: 2018 gaat de boeken in met tal van records maar de tuin heeft het fantastisch overleefd dankzij de coördinator(en), vrijwilligers en de sprinkler installatie.

Kijken we terug dan zien we een aantal activiteiten die de Vereniging weer veel nieuwe Vrienden heeft opgeleverd. 'Rendez-vous au jardins' op 2 juni, een Europees initiatief dat voor de eerste keer in Nederland georganiseerd werd. Artis deed mee en wij! Als gevolg hiervan kwam de Nederlandse Tuinenstichting op bezoek die vol bewondering de tuin meteen voor volgend jaar opneemt in de Open Tuinen Gids. Op 24 juni hadden we de Open Dag: meer dan tweehonderd mensen hebben de tuin bezocht. Een 100% vermeerdering sinds vorig jaar. Op 7 juli bezetten we een kraam bij het buurtfeest in Amsteldorp en ook daar heel veel belangstelling.

Kijken we naar de toekomst dan zien we op 8 september onze deelname aan de Huygensdag waar we met een kraam staan en op 9 september de Boekettendag: het zal vast weer een feest zijn om de prachtige boeketten te zien waarmee veel mensen de tuin zullen verlaten.

Op 30 september gaan we afscheid nemen van Lynn Shore met een Afternoon Tea in de tuin bij goed weer en binnen bij slecht weer. In principe is dit afscheid voor bestuur en vrijwilligers maar mochten er ook andere belangstellenden zijn, geef je dan even op bij onze secretaris Anna Tomson (anna@vriendenvanparkdarwin.nl) voor meer informatie.

Deze zomer zijn we al aan het experimenteren met een nieuw systeem van coördinatoren dat we eerst grondig willen evalueren. Meer mensen betrokken maken zou een goede nieuwe vorm zijn. Tot nu toe zijn we heel tevreden over de mensen die de verantwoordelijkheid voor een dag hebben overgenomen. Uiteraard alles onder toezicht en voorbereiding van Maartje die de tuindeskundigheid heeft om dit goed aan te sturen.

En dan is er de never-ending story van het tuinhuis. Het staat allemaal op de rails: er hoeft alleen nog 'een klap op te worden gegeven' zoals men graag in de aannemerij zegt. Die klap wordt hopelijk eind van deze maand uitgedeeld en dan kan na zes weken de bouw beginnen.

Tuinpoëzie

tekst en foto's van Corrie Groen

Dit gedicht heeft de vorm van een pantoum, ook wel Tibetaans gedicht of Maleisisch vers genoemd: een dichtvorm van twintig regels, waarbij een aantal van de regels wordt herhaald.



Zomer in Park Darwin

In't Darwin Park bloeien de bloemen
Volop in het zomerlicht
Veel te veel om op te noemen
Het is een schitterend gezicht.

Volop in het zomerlicht
Honderdduizend mooie kleuren
Het is een schitterend gezicht
Een arsenaal vol zoete geuren.

Honderdduizend mooie kleuren
Insecten vliegen af en aan
Een arsenaal vol zoete geuren
De fotograaf blijft heel stil staan.

Insecten vliegen af en aan
Een vlinder hier een hommelt daar
De fotograaf blijft heel stil staan
Zij houdt de camera startklaar.

Een vlinder hier een hommelt daar
Veel te veel om op te noemen
Zij houdt de camera startklaar
In't Darwin Park bloeien de bloemen.



Tuinvlindertelling

door Jan Dijk

Midden in de zomer hoorden we er pas van. Een grote landelijke vlindertelling begin augustus. Meedoen dus.

De organisatoren hadden de Bloementuin in 15 perceeltjes ingedeeld. Overal waren nummers in de grond geplaatst. We kregen allemaal een turfplaatje en een mooi voorbeeldblad, geplastificeerd. Zo leer je nog eens wat. Voor elk perceel was een vrijwilliger beschikbaar. Toch mooi, zo midden in die hete zomer. Na afloop viel er van allerlei heerlijks en fris te consumeren.

Koolwitjes zagen we vooral. We leerden drie typen te onderscheiden. Even stilzitten op een bloem joh! Incidenteel werd de gehakelde aurelia en de atalanta gezien en een aantal keren het boomblauwtje. Vlinders houden zich niet aan grenzen. Hoe vaak werd een vlinder meegenomen bij de telling? Samen met die mooie kaart (voor volgend jaar) werd het telresultaat dat op het turfplaatje geturfd stond ingeleverd.

Landelijk werden per tuin ongeveer 8 vlinders gezien. Bijna de helft minder dan vorig jaar. De droogte! In onze Bloementuin werden per perceel (groter dan een gemiddelde tuin) gemiddeld 10 vlinders geteld, dus iets hoger dan de landelijke score. In het ene perceel waren er meer dan in het andere. Je zou toch denken dat onze grote 's nachts besproeide tuin een vluchtplaats moet zijn geweest voor door de extreme droogte noodlijdende vlinders, we hadden er dus meer mogen verwachten, denk ik met mijn boerenverstand. In het voorjaar waren er veel meer vlinders te zien geweest bij ons in de tuin, zeiden sommigen. Hopelijk komt het aantal bij de telling volgend jaar terug op het oude niveau. Anders moeten we ons echt zorgen gaan maken!

Meer resultaten over de vlindertelling vindt u op onze website

<http://www.vriendenvanparkdarwin.nl/nieuws/vlinders-in-de-bloementuin-van-darwin/>

Tuinontwikkelingen

door Maartje der Kinderen

Zomer in de tuin! En wat voor zomer, we konden de beregening zeer zeker niet missen. Samen met al het werk dat door de tuiniers in de hitte is verzet heeft het geresulteerd in een overdadig bloeiende tuin. Dat zal op 9 september zeker mooie boeketten opleveren. Maar tuinieren is ook altijd vooruitdenken, aan het volgende seizoen en zelfs het daaropvolgende. Dus gaan we op zaterdag 1 September om 11.00 weer een minituincursus wandeling maken, ditmaal met herfst in het hoofd. Wat valt er te zien in de herfsttuin en hoe bereid je je tuin voor op de winter en op een bloemrijk voorjaar?

Vooruit denken doen we ook voor de Bloementuin. Het toevoegen van voorjaarsbloeiers aan de tuin is een wens die we dan ook in het meerjarenplan voor de tuin hebben opgenomen. Het 'bloembollenplan' om dit te realiseren ligt er inmiddels. We streven naar een natuurlijk beeld, met een brede sortering stinsen bollen en botanische bollen, denk aan winterakonieten, bosanemonen, blauwe druifjes, botanische tulpen en lage narcissen. De bollen komen in groepen tussen de vaste planten te staan en geven bloei tussen februari en mei. We gebruiken zoveel mogelijk bollen van biologische teelt. Alle leden en vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om samen de meer dan 1000 bollen in de tuin te planten; zie voor dagen en tijden de agenda. Uiteraard is dan al voorbereidend werk uitgevoerd tijdens het reguliere tuinwerk: uitzetten van de plantvakken, afknippen van de vaste planten, omzetten van de grond en mengen van de bollencombinaties. Een spannend project, maar als alles een beetje mee zit heeft de tuin de bezoeker en de eerste hommels komende februari al de eerste bloemen te bieden.

Dan alvast iets over de voorbereiding op de bouw van het tuinhuis in de tuin. Er zal een klein deel van de asterborder weggehaald moeten worden vóór de bouw kan starten. Voor een deel gaan we de planten elders in de tuin hergebruiken, de rest zullen we voor een schappelijk bedrag aanbieden aan belangstellenden. De organisatie van zowel het rooien als een plantenmarkt kunnen we nog niet precies plannen omdat we afhankelijk zijn van de voortgang van de bouwplanning. We zullen details over de plantenmarkt zo snel mogelijk bekend maken, kijk daarvoor ook op onze website www.vriendenvanparkdarwin.nl.

Excursie naar de tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart

Op 31 augustus zijn zowel leden als vrijwilligers welkom om mee te gaan op excursie naar de Mien Ruys tuinen in Dedemsvaart. Er zijn 30 voorbeeld tuinen te zien waarin is geëxperimenteerd met plant assortiment, materiaal gebruik en ontwerpstyl. De proeftuin is destijds door Mien Ruys opgezet bij de kwekerij van haar ouders en is nog steeds een inspiratiebron voor tuinliefhebbers. Daarnaast kunnen we de tentoonstelling over leven en werk van Mien Ruys, onze bekendste tuinarchitecte vóór Piet Oudolf, bekijken. De tentoonstelling bestaat uit een deel over het werk van Mien Ruys, een deel over haar invloed op de moderne tuinarchitectuur aan de hand van ontwerpen van tuinarchitecten van nu en een deel over de tuinarchitectuur van de toekomst verzorgd door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Voldoende te genieten om de lange reis naar Dedemsvaart de moeite waard te maken. Sonja Vetter, onze contactpersoon bij de afdeling Groen Monique Stolp en ikzelf gaan deze trip maken. Belangstellenden kunnen zich aansluiten, wij verwachten om 12.00 uur bij de tuinen te zijn, Moerheimstraat 84, 7701 CG in Dedemsvaart. Wij vertrekken om 9.42 uur van Station Zuid met de intercity richting Assen.

Van de Vereniging

Vrienden in soorten en maten

Onze Vereniging Vrienden van Park Darwin draait op vrijwilligers. Dat betekent dat alle ondersteuning – praktisch of financieel – welkom is. Je kunt op verschillende manieren als Vriend bijdragen aan de Vereniging:

- Leden betalen (minimaal) €10 per jaar en kunnen meepraten en meebeslissen op de ledenvergaderingen. Zij ontvangen nieuwsbrieven.
 - Vrijwilligers werken 1 of meerdere dagdelen per maand mee in het onderhoud van de tuin, altijd onder leiding van een tuincoördinator. Zij ontvangen nieuwsbrieven.
 - Donateurs steunen de Vereniging met een vrijwillige financiële bijdrage. Zij ontvangen nieuwsbrieven.
 - Belangstellenden ontvangen alleen de nieuwsbrieven.
 - Combinaties
- Iemand die zich heeft aangemeld als vrijwilliger is niet automatisch lid. Als je naast het meewerken in de tuin ook financieel wilt bijdragen en lid wilt worden, kun je dit opgeven via onze website www.vriendenvanparkdarwin.nl. En als je als lid méér betaalt dan het lidmaatschap, ben je automatisch ook donateur.

Een vrijwilliger aan het woord

door Jan Dijk

Gesprek met Dirk Brouwer, nog redelijk nieuw als vrijwilliger

“Mijn ouders woonden op het diepste punt van de Watergraafsmeer, ergens in Jeruzalem. Daar deed ik als kind de tuin. Toen ik 10 was kocht ik al een boekje over wilde planten. Ik kende ze allemaal, sommige nu niet meer. Ook van vogels weet ik aardig wat. Ik heb gewerkt in de grafische sector, maar pianostemmen deed ik, en doe ik, nog het liefst, voor wie mij maar belt. Dan ben ik even alles kwijt. Ook was ik een tijdje rijinstructeur, speciaal voor moeilijke klanten. Nu doe ik vaak de tuin bij mijn vriendin.

Op straat kwam ik een oude bekende van het gymnasium tegen, waar we begin jaren 60 op zaten. Die haalde me over om net als hij ook in de Darwintuin te komen werken, zo heette die toen nog. Als we werken praten we veel over onze school, en niet altijd met weemoed. De anderen krijgen er vast genoeg van. Beginnen ze weer! Ik zie prachtige planten, daar geniet ik van. De fraaie fazantenbes bijvoorbeeld. Maar ook onkruiden helaas: de hier en daar welig tierende haagwinde met zijn grote witte kelkbloemen. En zwaluwtong, het kleine zusje van die haagwinde met zijn kleine bloemetjes. We halen die zoveel mogelijk weg. Ik houd ervan, hard in de tuin te werken en begin soms al vroeg, met eigen gereedschap. Maar ik doe niks buiten de coördinator om.

Ik heb wel eens wat fysieke klachten; die verdwijnen bijna helemaal zodra ik in de tuin werk. Net als de vorige geïnterviewde in deze rubriek zing ik in een koor, trouwens ook solo. Zong zelfs nog onder de eigenzinnige Charles de Wolff, bij ouderen welbekend. Zangers houden kennelijk van tuinieren! O ja, ik heb geen pc en geen zaktelefoon. Nergens voor nodig. Maar mij kunnen ze altijd vinden. In de telefoongids. Ik woon aan de Wethouder Frankeweg. Ik hoop dat de Bloementuin van Darwin lang blijft bestaan.”



Groene activiteiten elders in de buurt

– toevallig ook op 9 september, dus goed te combineren met onze Boekettendag!

Natuurwandelingen op tuinpark De Nieuwe Levenskracht. Op 9 september start om 11 uur de natuurwandeling over Bijen, vlinders, andere insecten, kikkers etc. Zie voor de volledige agenda: <https://www.tuinparknieuwelevenskracht.nl/agenda/>.

Bessenfeest op 9 september in de Zuiveltuin aan de Zuivelstraat in Betondorp. Vanaf 11 uur met fanfare, knutselen, theater, lekkers en natuurlijk besjes. En natuurlijk het bewonderen van de Zuiveltuin (<http://www.betondorper.nl/zuiveltuin/>; <https://www.facebook.com/events/287479345316404/>).

Facebook

Voor het laatste nieuws volg ons op Facebook:
www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin
of nog beter, like ons



Colofon
Bijdragen

Jan Dijk, Corrie Groen, Maartje der Kinderen,
Anna Tomson, Sonja Vetter, Liesbet Zikkenheimer

Lay out: Liesbet Zikkenheimer