



NIEUWSBRIEF 13

Vrienden van Park Darwin

www.vriendenvanParkDarwin.nl - Facebook: @vriendenvanParkDarwin

Maart 2019

Woord vooraf

Na de winterstop is het tuinwerk weer in volle gang. In februari nog in een kale, met nachtvorst overdekte toendra, inmiddels temidden van steeds meer uitlopende planten en opschietend onkruid. Naast de agenda met komende evenementen weer veel tuinnieuws in deze eerste nieuwsbrief van het jaar:

Voorzitter Sonja beschrijft de bestuurlijke zaken van de afgelopen maanden en dat gaat weer veel over het tuinhuis.

Maartje vertelt vol trots over de eerste bloeiende bollen en over het tuinwerk van de afgelopen weken. Wat er de komende weken staat te gebeuren laat Maartje zien op 6 april tijdens de minituincursus over tuinieren in de lente, zie de agenda.

Jan brengt weer een mooi interview. Hij heeft dit keer niet gesproken met een vrijwilliger, maar met tuinman Chris, die het omringende Darwinpark onderhoudt.



Nederland zoemt!?

Kom je ook een half uurtje bijen tellen op zaterdag 13 april tussen 12-14 uur in de Bloementuin? Aanmelden bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl (s.v.p. vóór 10 april).

15 april: jaarvergadering

Leden van de Vereniging Vrienden van Park Darwin zijn welkom op de jaarvergadering op maandag 15 april van 20.00-21.30u in het Hoekhuis, Fizeastraat 3. Inloop vanaf 19.30 uur.

Openingstijden tuin

Vanaf 1 april is de tuin weer langer open: elke dag van 9-19 uur!

Tuinwerkdagen

Op de volgende dagen en tijden wordt er door vrijwilligers in de tuin gewerkt, altijd onder leiding van een tuincoördinator:

- maandag 09.00-12.30u
- woensdag 09.00-12.30u
- 1e en 3e zaterdag van de maand, 13.00-16.00u

Meld je ook aan als vrijwilliger, we hebben je hulp hard nodig. Gereedschap is aanwezig, je kunt zo aan de slag!

Agenda

Mini tuincursussen van Maartje: in rondwandelingen van ongeveer 1 uur door de Bloementuin bespreken we steeds het tuinwerk voor de aankomende periode. Vragen over planten in je eigen tuin zijn ook zeker welkom. We starten om 11.00 bij het tuinhek aan het Darwinplantsoen, je hoeft je niet van tevoren op te geven.

Zaterdag 6 april – Lente

Zaterdag 1 juni – Zomer

Zaterdag 21 sept – Herfst en winter

Donderdag 11 april: excursie naar Thijssen's Hof, Bloemendaal

Zaterdag 13 april: NL zoemt - bijenteldag

Maandag 15 april: alg. ledenvergadering

Zondag 9 juni: Kom in de Tuin/Rendez-vous aux jardins, 12-16u

Zaterdag 6 juli: nationale tuinvlindertelling

Donderdag 29 aug: excursie naar de Vlinderhof, Utrecht

Zondag 22 sept: Boekettendag, 12-16u

November: vrijwilligersdag



Van de voorzitter

Dit is de eerste Nieuwsbrief van 2019 en dit jaar belooft heel spannend te worden. We kijken uit naar de bouw van het tuinhuis die begin mei zal beginnen.

We hebben op zaterdag 16 maart alle omwonenden uitgenodigd om samen met ons de positie van de zogenaamde piketpaaltjes te bekijken: de plek waar het tuinhuis moet komen. De opkomst van omwonenden was wat schraaltjes maar de



belangrijkste actoren waren present. Als bestuur hadden we ervoor gekozen om twee meter buiten de erfafscheiding van nummer 14 te gaan zitten zodat voldaan zou zijn aan de eis van de gemeente om het huisje zover mogelijk richting nummer 15 te plaatsen. De hele afstand tussen de huizen is ongeveer zestien meter. Op verzoek van twee mensen die ook een zienswijze tegen het huisje hadden ingediend zijn de paaltjes nog meer verplaatst richting nummer 15. Het huisje zelf is 7.60 meter. Nu is iedereen

tevreden en kan de bouw beginnen. Maar voor die tijd moet de beplanting (opnieuw) verplaatst, grond afgegraven voor de fundering en die grond weer verspreid over tuin en park. De machines die het graafwerk gaan doen zullen via de groenkooi in de tuin komen. Er wordt om die reden een segment uitgenomen. En dan de inrichting. Maar dat komt pas in juni aan de beurt. Er zijn uit de vrijwilligers mensen geworven die mee willen denken over de inrichting.

Inmiddels is het resultaat te zien van de 1500 bollen die in de herfst zijn geplant: een fraai gezicht dat ieder jaar door de spontane vermeerdering van deze bollen mooier zal worden.

De vrijwilligers zijn langzamerhand vaste teams op de verschillende dagen en onder de bezielende leiding van Maartje wordt er hard gewerkt: weer of geen weer. Ook op de NLdoet-dag waren onze vrijwilligers paraat en hoewel het weer bar en boos was, werd er flink doorgezet.

Op de korte termijn komt de jaarvergadering eraan: we gaan in het Hoekhuis in de Fizeastraat vergaderen op maandag 15 april. Inloop vanaf 19.30 uur. De uitnodiging en de stukken worden begin april naar de leden verstuurd.

Kijk goed op de jaaragenda: alle evenementen staan erin. Maar het mooiste is en blijft de tuin zelf: iedere week zie je nu een verandering. Kom ervan genieten!

NLdoet!



Op een regenachtige zaterdag in maart kwam er in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet een flinke ploeg vrijwilligers in de tuin werken. Voornamelijk 'eigen' vrijwilligers, maar toch. Nestkastjes werden schoongemaakt, hekwerken werden vervangen en compost werd verspreid – heel veel compost. Tussendoor was er een heerlijke lunch bij Sonja thuis; daar was het warm, droog en gezellig!





Tuinontwikkelingen

door Maartje der Kinderen

Ze bloeien, onze eerste eigen tulpen. Een klein dieproze tulpje, *Tulipa humilis*, een echte wilde tulp oorspronkelijk uit Turkije en de Kaukasus. Ter geruststelling, onze exemplaren zijn biologisch geteeld dus zeker niet verzameld in het wild. In februari hadden we al de eerste bloemen in de tuin en dat was precies de bedoeling. De hoeveelheid bloemen is nog bescheiden, 4000m² is een hele lap grond voor 1500 bollen en muizen hebben hier en daar ook meegenoten. Dus dat vraagt om uitbreiding. Nog even de aandacht vestigen op de bostulp, achter in de tuin staat een mooi groepje bijna in bloei, komt dat zien!

De tuiniers-excursies verheffen we tot traditie dus gaan we in april naar Thijssen's Hof in Bloemendaal. Een natuurtuin waar elk voorjaar een grote hoeveelheid stinzenplanten bloeit, voor een deel dezelfde soorten als bij ons in de tuin. We krijgen een rondleiding van de hortulanus, dus dat wordt zeker ook een leerzame ervaring.

Dan over de haag. Met vereende krachten is een gedeelte in het centrum van de tuin, zoals dat heet, 'verjongd'. Praktisch wil dat zeggen dat de firma Donker de haag in de breedte sterk heeft gesnoeid en dat onder aanvoering van Jos Brouwer dode struiken zijn vervangen. Een behoorlijke klus waarvan de bedoeling is dat we de haag weer strakker dan voorheen in vorm krijgen, met een betere verhouding tussen de hoogte en de breedte. Als dit goed blijkt te werken gaan we gefaseerd alle binnenhagen op deze manier verjongen. De buitenhagen zijn al goed in verhouding dus die laten we zoals ze zijn.

Ook dit jaar waren er weer klussen in de tuin in het kader van de landelijke vrijwilligers dag NLdoet. De opkomst was ten opzichte van vorig jaar ruim verdubbeld, met dank aan onze eigen trouwe tuiniers. Er is veel werk verzet met compost verspreiden, vogelhuisjes schoonmaken en bouwen van plantensteunen.

De plantaardige voorbereiding op de bouw van het tuinhuis gaat beginnen. De planten op de bouwplek halen we weg en slaan we zo onopvallend mogelijk elders in de tuin op. Na de bouw maken we dan weer een nieuw stuk asterborder naast het tuinhuis. Waar mogelijk vullen we de borders ook aan met planten die we dan nog overhouden.

Dit jaar zijn we in februari al vol gestart met werken in de tuin, met als resultaat dat we duidelijk voorlopen op het schema van vorig jaar. Geweldig om te zien hoe groot de opkomst aan tuiniers is ondanks kou en regen. En dat hadden we nooit kunnen doen zonder de gastvrije tafels waaraan we ons hebben opgewarmd en culinair hebben opgeladen, onze dank is groot!

Gesprek met Chris Barendse, de grote snoeier van onze tuin

door Jan Dijk

Chris is degene die namens het stadsdeel elk voorjaar in de Bloementuin de grote snoei doet: met zijn bosmaaier snijdt hij op een ochtend in februari al het dode plantenmateriaal, dat vaak verhout is, af. Daarna moeten wij alles opruimen met grasharken. Talloze kruiwagens vol. Chris vertelt:



“Ik ben een honkvaste tuinman. Ben ook eigenzinnig, wil alles liefst zelf ontwerpen en creëren. Ik zet mij af tegen wat ik zie als onnodige activiteiten in het groen. Ze doen maar, hier in de stad!

Toen ik in Betondorp (Tuindorp Watergraafsmeer) kwam wonen – doe dat nog – ontdekte ik pas al dat groen in de stad. Ik ben namelijk een echte stadsjongen uit de Indische Buurt. Mijn voorouders wonen al generaties lang in Amsterdam, de Jordaan zelfs. Vader werkte in de KLENE dropjesfabriek aan de Looiersgracht. Amsterdamser kan gewoon niet. Een oudere broer was kwajongen en speelde op de Joodse begraafplaats. Ik niet.

In 1986 kwam ik in de toenmalige Stadskwekerij in Frankendael te werken; raakte gelijk gehecht aan het gebied. Toen die kwekerij failliet ging – nieuwe stadsdelen kochten hun bomen liever elders – kwam ik in Geuzenveld te werken. In 2000 kwam ik gelukkig terug, naar Park Frankendael (als opvolger van Harry ter Smitten). 't Was moeilijk werken met die Begeleidingscommissie van toen, die de transformatie begeleidde. In Frankendael breidde ik uit mezelf de heemtuin een stukje uit en legde ik nieuwe paden aan.

Tegenwoordig werk ik ook heel wat uren in het Darwinpark. Ik neem af en toe initiatieven om het er veel natuurlijker uit te laten zien, en die mogelijkheden zijn er, ook rondom de natte wadi. Ik streef naar een natuurlijke rangschikking van planten. Ik wil meer paadjes in het midden. Met eenvoud kun je veel bereiken. Maar ook de bufferrand terzijde van de tochtsloot bij de Gooiseweg verdient bescherming. En ik vind de mooie en goed onderhouden Bloementuin (voorheen immers Vaste Plantentuin genoemd) heel eerlijk gezegd een verouderd concept. Ben tegen verspilling van natuurlijk materiaal. Hergebruik zo veel als je kan in je eigen park! In dit werk ken ik veel mensen. Veel mensen kennen mij. Dat vind ik fijn.

Ik ga graag naar gebieden in Nederland met veel agrarische historie, zoals Drenthe (de aaneengesloten burgwallen boven Assen bijvoorbeeld) en Twente. Ben gefascineerd door hoe het er vroeger in ons land uitzag. Geologie en oude archeologie liggen mij. Museum Huis van Hilde in Castricum vind ik prachtig! Deed vroeger met anderen wel eens wandelvakanties in de Benelux. Ik vloog nog nooit en heb geen auto, stopte zelfs helemaal met autorijden. Houd trouwens ook niet van tv.

Ik koester de groengebieden in de stad en ben Vriend van de Hortus; kom daar graag. Graag wil ik nog een tijdje zo blijven werken en de ontwikkeling van het Darwinpark meemaken.”

Een tevreden mens!

Vereniging Vrienden van Park Darwin

Je kunt op verschillende manieren Vriend zijn van de vereniging:

- **Leden** betalen €10 per jaar en kunnen meepraten en meebeslissen op de ledenvergaderingen.
- **Vrijwilligers** werken één of meer dagdelen per maand mee in het onderhoud van de tuin, altijd onder leiding van een tuincoördinator.
- **Donateurs** steunen de Vereniging met een vrijwillige financiële bijdrage.
- **Belangstellenden** ontvangen alleen de nieuwsbrief.
- **Combinaties**. Een vrijwilliger is niet automatisch lid. Als je naast het meewerken in de tuin ook financieel wilt bijdragen en lid wilt worden, of als je als lid ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je als lid méér betaalt dan het lidmaatschap, ben je automatisch ook donateur.

Alle Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t.n.v.

Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Facebook

Voor het laatste nieuws volg ons op

Facebook:

www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin

of nog beter, like ons



Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk, Maartje der Kinderen, Anna Tomson, Sonja Vetter

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl