



NIEUWSBRIEF 17

# Vrienden van Park Darwin

[www.vriendenvanParkDarwin.nl](http://www.vriendenvanParkDarwin.nl) - Facebook: @vriendenvanParkDarwin

Maart 2020

## Woord vooraf

**O**ok de Bloementuin van Darwin is in de greep van de Coronacrisis. Ineens is alles anders. Maar in deze onzekere tijden wordt het toch gewoon weer lente en is hier weer gewoon een nieuwsbrief.

**V**oorzitter Sonja kijkt terug op het afgelopen kwartaal waarin halverwege ons openbare en persoonlijke leven zo drastisch veranderde. Wat betekent dit voor de tuin en de vereniging?

**M**aartje zoomt in op het onderwerp 'onkruid'. Wanneer noemen we iets onkruid en hoe gaan we ermee om?

**V**an Jan weer een interview met een vrijwilliger, dit keer een vrijwilliger die niet in de tuin werkt. Ook neemt Jan ons mee de tuin uit op een wandeling naar de overkant van de Weespertrekvaart, een buurt die volop in ontwikkeling is.



## BELANGRIJKE MEDEDELING

In verband met het Coronavirus zijn alle activiteiten in de tuin voorlopig  
AFGELAST

De tuin is wel open, maar volg hierbij de hygiënische maatregelen van het RIVM:

- Bij (milde) verkoudheidsklachten: blijf thuis
- Houd in de tuin afstand van anderen
- Schud geen handen

*Kijk voor actuele informatie op de website*

## Tuinwerkdagen

Het werken in de tuin door vrijwilligers is voorlopig stilgelegd. Zodra het weer kan, krijgen de vrijwilligers bericht. De tuinwerkdagen zijn:

- maandag 09.00-12.30u
- woensdag 09.00-12.30u
- soms op zaterdag (wordt apart aangekondigd)

Meld je ook aan als vrijwilliger, we hebben je hulp hard nodig. Zeker na deze periode waarin het tuinonderhoud onvermijdelijk achterstand gaat oplopen.



## Openingstijden tuin

Vanaf 1 maart is de tuin open van 9-17u.

Vanaf 1 april tot 1 oktober van 9-19u.

## Agenda (onder voorbehoud)

### Minituincursussen

In rondwandelingen van een uur door de Bloementuin bespreken we steeds het tuinwerk voor de aankomende periode. We starten om 11.00 bij het tuinhek aan het Darwinplantsoen. Graag van tevoren opgeven bij Maartje (mail: [m.derkinderen@kpnmail.nl](mailto:m.derkinderen@kpnmail.nl). of whatsapp: 0650227160)

**Zaterdag 4 april** – Voorjaar **VERVALT**

**Zaterdag 6 juni** – Zomer

**Zaterdag 5 september** – Herfst en winter

### Tuinkoffiehuis

Van 10.30u-12.00u in het tuinhuis gratis advies over je eigen tuin, koffie en koek.

**Woensdag 1 april** **VERVALT**

**Woensdag 6 mei** **VERVALT**

**Woensdag 3 juni**

**Woensdag 1 juli**

### Overig

**Zaterdag 18 april:** bijenteldag **VERVALT**

**Maandag 21 april:** jaarverg. **VERVALT**

**Zondag 28 juni:** Open Dag 12-16u

**Zaterdag 25 juli:** tuinvlindertelling

**Zondag 20 sept:** Boekettendag 12-16u



## Van de voorzitter

door Sonja Vetter

### Coronavirus

Need I say more? Ook onze organisatie heeft er in ruime mate mee te maken. We volgden direct de aanwijzingen en adviezen van het RIVM en besloten tot 6 april geen tuinonderhoud meer te laten doen door vrijwilligers. Alleen de coördinatoren werken op dit moment in de tuin, maximaal twee tegelijk. Ondertussen zoeken we binnen de beperkingen naar mogelijkheden om vrijwilligers, die dat willen, ook veilig in de tuin te laten werken. Vrijwilligers worden hierover bijtijds door ons geïnformeerd.

### Agenda 2020

We hadden voor dit jaar een drukke agenda opgesteld met excursies, open dag 'de Heerlijke Tuin', Tuinkoffiehuis op iedere 1e woensdagochtend van de maand, minituincursussen, Boekettendag, tellen van bijen en vlinders etc. Helaas zijn alle activiteiten tot 1 juni afgelast, ook de jaarvergadering van 21 april. Als alternatief stelt het bestuur voor om de jaarvergadering schriftelijk te laten verlopen, zie hierover de mededeling hiernaast. We moeten afwachten wat er van de agenda na 1 juni nog door kan gaan. Hou Facebook en de website in de gaten.

### Tuinhuis

Behalve dat er enige technische bureaus metingen hebben verricht om binnen de gemeente de transitie van het 'tuinhuis-dossier' van de afd. Groen naar de afd. Vastgoed mogelijk te maken, is er nog geen nieuws of het tuinhuis goedgekeurd is.

### Het tuinseizoen begon zo mooi

Op 1 februari hebben we een buitengewoon gezellige opening van het seizoen voor de vrijwilligers gehad met de aanbieding van een heerlijke lunch, voortreffelijke appeltaarten via ons lid Joppe en zijn we meteen met een flinke groep aan de slag gegaan om de tuin na de winter weer aan te pakken. Inmiddels is de tuin weer open voor publiek, waarbij uiteraard de richtlijnen van het RIVM in acht genomen dienen te worden. Natuurlijk is het lastig om met zo weinig mensen te werken maar hopelijk kunnen na 1 juni de vrijwilligers weer volop worden ingezet.

### Toekomst

Voorlopig hebben we allemaal te maken met iets dat zelfs de oudsten onder ons nog nooit is overkomen: een pandemie. In onze tuinvereniging bespeur ik een groot gevoel van saamhorigheid dat hartverwarmend is. Laat iedereen proberen elkaar te steunen waar dat nodig is. Wandelen in de tuin is al iets waar je blij van wordt. Op gepaste afstand natuurlijk.

## Jaarvergadering 2020 schriftelijke afhandeling

De jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Park Darwin was gepland op dinsdag 21 april, maar ook deze bijeenkomst kan door de Coronamaatregelen niet doorgaan. Wel worden de jaarstukken begin april naar de leden verstuurd, zodat het bestuur toch verantwoording kan afleggen over het (financieel) beleid van 2019 en de plannen voor 2020. Het bestuur zal de leden vragen om schriftelijk – per mail – te reageren op de stukken en voorgelegde besluiten. We hopen dat op deze uitzonderlijke wijze, waarin door de statuten natuurlijk niet wordt voorzien, de jaarrekening, begroting en plannen voor 2020 toch tijdig kunnen worden goedgekeurd.



## Eerste minituincursus

Op 7 maart vond de eerste minituincursus van 2020 plaats, een groot succes. Er waren ruim twintig mensen op afgekomen. Maartje leidde de grote groep door de tuin en omdat ze een spraakversterker had was ze voor iedereen goed verstaanbaar. De mensen waren bijzonder geboeid. Na afloop werd er koffie gedronken in het tuinhuis. Zouden er dit jaar nog meer minituincursussen volgen?



## Onkruid: schatjes, watjes en hufters

door Maartje der Kinderen

‘Onkruid’ het klinkt onheilspellend, als ondiep of onmens. In werkelijkheid is onkruid aanzienlijk onschuldiger dan die andere twee. Het is simpelweg de verkeerde plant op de verkeerde plek. En wat ‘de verkeerde plant’ of ‘de verkeerde plek’ is bepalen wij, tuiniers. Vroeger deed ik met studenten biologie veldwerk in Amelisweerd, waar groot heksenkruid in zijn natuurlijke habitat stond. “Oh wat mooi”, verzuchtten velen bij de aanblik van tere, roze bloempjes onder de hoge beukenbomen. Nu trekken we heksenkruid met verbeterde gezichten uit de grond in de Bloementuin. Typisch geval van een prima plant op de verkeerde plek. Groot heksenkruid zelf vindt het in onze tuin heerlijk, fijn humusrijk zand en lekkere halfschaduw, hij geeft het dus niet zomaar op.

Nou is niet elk onkruid even onschuldig, je hebt ze van watjes tot hufters. In die laatste categorie zit uiteraard Japanse duizendknoop. Daar moet zo ongeveer Agent Orange aan te pas komen om deze definitief uit te roeien. Heb je het in je tuin, dan is je huis feitelijk onverkoopbaar. Je hebt ook schatjes, die bloeien aardig en zijn nooit echt tot last. Speenkruid, nu vrolijk geelbloeiend te zien in onze borders. Ereprijs komt eraan, met straks kleine blauwe bloemetjes. Door een loepje bekeken zijn dit echte kunstwerken van hemelsblauw met donkere adertjes en twee meeldraden. Onder de watjes valt zoiets als straatgras; klein, onaanzienlijk en geen wortel om trots op te zijn, je trekt het zo weg. Schatjes laten we staan in de Bloementuin, watjes hebben niet onze belangstelling.



Vlnr: brandnetel, haagwinde, kweekgras

Dan komen we in de ranking bij de energievretende middenmoot: meters zevenblad, kluwen heermoes, bossen haagwinde, beetje bosandoorn, ietsje akkerkool, een enkele melkdistel, een haard van kruipende boterbloem, tandzaad, een snufje paardenbloem, slierten kweekgras en heuphoge brandnetel. Overspannen kun je ervan worden. Als gedreven tuinier kun je het idee hebben dat er een complete veldslag gewonnen moet worden. Dat lukt meestal alleen met een bovenmenselijke inspanning, uitgevoerd met ijzeren discipline en angstwekkende nauwkeurigheid, met daarna zeker nog een jaartje gluren naar zwart landbouwplastic op de bodem om de laatste resten te elimineren. Kortom leef met ‘onkruid’. En als je dan toch een eeuwigdurende klus zoekt, bedenk dan dat tuinieren een stuk leuker is dan huisstof bestrijden. Dus wat gaan we doen in de tuin zodra dit weer kan? Wieden, als de wiedeweerga!



## Vrijwilliger aan het woord

### Interview met Frédéric \*)

door Jan Dijk

Frédéric vertelt:

“Dat mensen hun best doen voor de wereld vind ik het meest essentiële. Wat ik voor de tuin doe, doe ik met liefde. Ik open en sluit alle weekeinden, ook al toen tuinman Jan er was; in die tijd sloot ik om 4 uur, net als Jan door de week. Ben alleen en toch thuis, woon er direct tegenover en vind, maar soms met moeite, wel een waarnemer wanneer ik niet kan. Normaal kost het een kwartiertje. Maar ik maak de leukste gesprekken mee wanneer ik dienst heb. Dat kan flink uitlopen. November vind ik eigenlijk te veel en niet erg zinvol. Wil ik weleens over praten.

Ik maak geregeld lekkere dingen klaar voor de tuinvrijwilligers, beetje culinair. Ja, ik heb op de kookschool gezeten van Toussie Salomonson aan de Beethovenstraat. Nee, tuinvrijwilliger in de betekenis van tuinier ben ik niet, zelf gezegend met een ruime tuin en dus werk genoeg. 38 jaar woon ik hier nu. Niks is mooier. Wat een uitzicht! Ik zou willen, dat ze onze entree mooi maken en heb daar voorstellen voor gedaan. Het is jammer dat ze (Chris, zie Nieuwsbrief 13) in het parkgedeelte bomen planten ten koste van de zichtlijnen van Hans Warnau, de tuinontwerper.



Mijn grootouders woonden 's zomers in Vinkeveen, mijn vader stierf te vroeg. Ik zat op een prima kostschool. Grootmoeder brouwde heerlijke dingen. Vaak met mijn jongere broer (lang geleden overleden) buiten in de tuin, en zwemmen, roeien, vissen. Op het eind vroeg hun tuinman dan: 'Jongens, doen jullie de paden even?'

Juwelier ben ik, deed ook een diamantcursus en een edelstenencursus. Daarna werken bij juweliers aan Rokin, Heiligeweg, Damrak en later het restauratievak ingerold. Viermaal zag ik de huidige juwelententoonstelling in de Hermitage. Prachtig! Ook vaak naar het Mauritshuis. Veel andere musea, muziekkuitvoeringen, film; en vriendenbezoek en korte tripjes per trein in Europa.

Wat je kunt doen moet je goed doen, en waar mogelijk samen."

\*) "liever geen achternaam, en ook geen foto"

## pH-Bodemtest

Veel planten in de Bloementuin houden van een neutrale tot kalkrijke bodem, bijv. herfstcyclamen, vlinderstruik, longkruid, tulp en vele andere. Een zure bodemminnaar in onze tuin is de Magnolia. Als de grond aan de zure kant is, is dat leuk voor de Magnolia maar zullen de kalkminnende planten minder goed groeien. Om zure grond te neutraliseren kun je kalk strooien. Is een kalkbehandeling nodig in de Bloementuin?

Om daar achter te komen testte Maartje eind februari de zuurgraad van de grond met een pH-bodemtest. Door in een buisje een beetje grond te mengen met een tabletje en wat gedestilleerd water, vindt een kleurreactie plaats waaruit de zuurgraad van de grond kan worden afgelezen. Hoe zuurder de grond hoe geler de oplossing. De test van Maartje gaf een diepblauwe kleur, dat wil zeggen dat het grondmonster neutraal tot basisch is, pH 7 of hoger. Conclusie: we hoeven geen kalk te strooien.



De Magnolia staat op dit moment overigens weer uitbundig te bloeien. De struik heeft kennelijk geen moeite met de neutrale bodem van de Bloementuin!



## Winterlunch

door Jan Dijk

Wat lijkt het alweer lang geleden. Het tuinhuis was propvol met feestelijke mensen. Het was 1 februari, 'We gaan beginnen!' Ik bedoel: met het tuinwerk. De alcoholvrije lunch vond plaats in ons nieuwe Huis in de tuin. Op onze eerste werkdag, gelukkig een zaterdag. We hadden net weer de warmste januarimaand aller tijden achter de rug – ach daar raak je aan gewend. Al was de verwarming een beetje aan, er stonden stoelen buiten, binnen was het soms gewoon te vol. De zon scheen. De grote snoei had nog niet plaatsgevonden. Maar er was al groei van onkruid hier en daar. Verder voorjaarsbloeiers en een uitgekomen bol. Iedereen was blij. En er was in no time genoeg te eten klaargemaakt – nou, aan de quiches en taarten zal door diverse bestuursleden en door een gulle buurman van de tuin genoeg gezwoegd zijn. Daar krijg je op tv mooi les in tegenwoordig!



De voorzitter hield een optimistische toespraak. Pas op 1 maart zou de tuin voor het publiek opengaan. Wij gingen alvast met onkruid beginnen en later, na de snoei, opruimen. Winterlunch, een van de ongetwijfeld vele nieuwe woorden van dit jaar. Maar zeker voor herhaling vatbaar, een blijvertje. En volgende keer iets minder te eten; want er was wel erg ruim klaargemaakt. We zijn royaal! Wat een succes. Daar ga je voortvarend van beginnen met tuinwerk, in de hoop dat er geen kink in de kabel komt. Die hoop zou vals blijken ten gevolge van een virus.



## Solitudopad en Kop van de Weespertrekvaart

door Jan Dijk

*Solitudo was een mooi groot  
landhuis uit de 18e eeuw,  
aan de overkant van de  
Weespertrekvaart  
tegenover het eind van de  
Kruislaan.*



### Een zondagse wandeling

We maakten een zondagse wandeling van Park Darwin via rosarium, Fahrenheitsingel en de sportvelden van Drieburg helemaal naar de Weesperzijde, het huidige fietspad langs de Weespertrekvaart dat ooit een kinderhoofdjesweg was. Via de Duivendrechtse Brug van toen reed je met je auto zo Duivendrecht in, de Rijksstraatweg naar Utrecht. We dachten: kom laat ons naar de overkant van de trekvaart gaan, naar de plek waar vroeger de beroemde filmstudio's van Cinetone waren. De Jantjes, Op hoop van zegen, Ciske de rat en zelfs Karakter zijn er grotendeels opgenomen. Aan de Duivendrechtsekade. Nu is daar grand-café Cinetone. Het zag er geopend uit, de website was veelbelovend. Een gezellige drukte daarbinnen. Mis, het was een familiegebeuren, er werd collectief geschilderd (in de stijl van Bob Ross), we waren allerm minst welkom. Al werd er ook gesjoeld. En een café is het al enige jaren niet meer. Dan maar doorlopen naar de Omval, vond degeen die mij begeleidde.

We raakten totaal verdwaald in de 'halflandelijkheid'. Het lopen viel mij steeds zwaarder. De gedachte die mij bekreep was deze: 'hier wil ik zelfs niet dood gevonden worden'. Maar een bedrijf als Chaud Devant oogt van buiten best goed; vandaag was alles dicht, dan is het nooit prettig in zo'n gebied. Het hele gebied maakte deel uit van voormalig Stadsdeel Watergraafsmeer. In alle opzichten een gebied in ontwikkeling. Je bent daar onder de rook van de Bijlmerbajes, de meest karakteristieke gevangenis ooit. Ook al weer verdwenen. Wat een kapitaalvernietiging! Zouden er voormalige gevangenen zijn met weemoed? Heb er een tijdje een baantje gehad. Op mijn laatste werkdag kon ik met de fiets aan de hand over het ijs van de sterk vervuilde Weespertrekvaart vanaf de Kruislaan naar mijn werk lopen. Even was het heel erg koud. Kom daar nog 'ns om! We kwamen voorbij behuizingen die bij het complex hoorden.

– Vervolg van pagina 5 –

### Kop van de Weespertrekvaart

Zomaar ineens kwamen we terecht bij nieuwe luxe vrijstaande, wat protserig ogende huizen die aan dezelfde trekvaart staan en die er allemaal totaal verschillend uitzien, ook qua materiaalgebruik. Zelfs een opvallend koloniaal ogend blauw huis. De huizen gaven mij licht vervreemdende gevoelens. Had hier vroeger niet het clubhuis van de Hells Angels gestaan? En was dit terrein niet ooit rijk geweest aan woonwagens? Ik ken de gemeenteambtenaar die daar destijds nog vorm aan gegeven heeft. Zoals het er nu uitziet voel je je eenzaam. Wat doen die huizen daar? Toen die gedachte mij bekwam zag ik de toepasselijke straatnaam: Solitudopad (solitudo=eenzaamheid, alleenzijn). Er is daar ook een grachtje met een enkel jacht: Haven Vrijzicht heet het groots. Even verderop de Solitudolaan. Daar is hoogbouw. En verder nog de Lindenhoeveweg met een nieuwe taartpuntflat, genoemd naar een andere buitenplaats daar (op een 19e-eeuwse kaart staat: Lindenhove; op grond van gemeentelijke informatie lijkt het te gaan om dezelfde buitenplaats als Solitudo, die in dat geval dus een andere naam kreeg). De Lindenhoevestraat heb je er ook, om het lastig te maken; ze leren het nooit die straatnaambedenkers. Wat moet het hier gaan worden? Een parel? Volgens de projectbeelden (8 bootjes in het haventje) een lustoord vol bomen. Nu lijkt het er niet fijn. Dit is de z.g. Kop van de Weespertrekvaart. Intussen is er al wel een ambassade gevestigd, zie ik op de elektronische kaart: die van Estland (“We zijn geen Baltisch land”, zeggen ze daar, “maar een Noords land”).

De brug van metrostation Spaklerweg heet sinds 2018 Solitudolaanspoorbrug. Maar er komt een fietsbrug en een wandelbrug over de trekvaart heen, vanaf Amsteldorp; ooit was hier een pontje. Er zijn geruchten over afbraak van een deel daarvan (Tuindorp Amstelstation?) en vervanging door hoogbouw. Ook rond het Amstelstation komt nog nieuwbouw. Waarlijk grootse plannen. We kwamen al wandelend uit op de Spaklerweg. Links aan de overkant ligt de nieuwe woonwijk Het Amstelkwartier, waar ooit de gemeentelijke rioolwaterzuivering was. Op het gesaneerde terrein van de Zuidergasfabriek is nu van alles te doen.

Gelukkig, aan de Spaklerweg was eindelijk riante horeca te vinden: George Marina. Met uitzicht op de Amstel. Waar de Weespertrekvaart met een bocht onder een hefbrug door in de Amstel uitmondt. Wat een restaurant! Echt groot. En niet aan de prijs. We mochten gezien het tijdstip en onze avondplannen volstaan met 2 Irish coffees. Hadden we wel verdiend. Ik moest denken aan vliegveld Shannon in Ierland; daar is het drankje bedacht. Het vliegveld was toen nodig als tussenstop naar de VS. En populair door die koffie. Heb in die wereld ooit mooi gefietst. We konden er goed praten over het leven. Het was een leerzame middag geweest. Nu via de Rusthofstraat terug naar Park Darwin waar mijn fiets is.

### Vereniging Vrienden van Park Darwin

Je kunt op verschillende manieren Vriend zijn van de vereniging:

- **Leden** betalen €10 per jaar en kunnen meepraten en meebeslissen op de ledenvergaderingen.
- **Vrijwilligers** werken één of meer dagdelen per maand mee in het onderhoud van de tuin, altijd onder leiding van een tuincoördinator.
- **Donateurs** steunen de vereniging met een vrijwillige financiële bijdrage.
- **Belangstellenden** ontvangen alleen de nieuwsbrief.
- **Combinaties.** Een vrijwilliger is niet automatisch lid. Als je naast het meewerken in de tuin ook financieel wilt bijdragen en lid wilt worden, of als je als lid ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit opgeven bij [anna@vriendenvanparkdarwin.nl](mailto:anna@vriendenvanparkdarwin.nl). Als je als lid méér betaalt dan het lidmaatschap, ben je automatisch ook donateur.

Alle Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t.n.v.

Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Voor het laatste nieuws volg ons op

**Facebook**

[www.facebook.com/vriendenvanparkdarwin](http://www.facebook.com/vriendenvanparkdarwin)  
of nog beter, like ons



### Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk, Maartje der Kinderen, Anna Tomson, Sonja Vetter.

Redactie: [anna@vriendenvanparkdarwin.nl](mailto:anna@vriendenvanparkdarwin.nl)

