



NIEUWSBRIEF 21

Vrienden van Park Darwin

www.vriendenvanParkDarwin.nl - Facebook: @vriendenvanParkDarwin

Maart 2021

Woord vooraf

Het eerste kwartaal van 2021 verliep grillig: sneeuw en strenge vorst, direct gevolgd door zomerweer, daarna herfstbuien en tot slot nog een paar mooie lentedagen. De tuin heeft alles goed doorstaan en ligt er veelbelovend bij. Over enkele maanden zal het nu bescheiden groene laagje weer (meters)hoog zijn uitgegroeid met een weelde aan vormen en kleuren.

In deze nieuwsbrief weer nieuws uit bestuur en vereniging van Sonja, waaronder de aankondiging van de algemene ledenvergadering.

Maartje schrijft over de bollenparade en het tuinwerk in het vroege voorjaar en legt uit waarom lang niet alle stengels worden weggemaaid.

Marije Maitland stelt zich aan u voor. Zij is een enthousiast amateurtuinier en gaat aan de slag als 'beheerder in spe' van onze mooie Bloementuin.

Dit keer geen 'Vrijwilliger aan het woord', maar in plaats daarvan een verhaal van Jan over een bezoeker die hij door de tuin rondleidde en ook nog aan het werk kreeg.



– februari 2021 –

Tuinwerkdagen

Op de volgende dagen en tijden wordt er door vrijwillige tuiniers in de tuin gewerkt, altijd onder leiding van een tuincoördinator:

- maandag 09.00-12.30u
- woensdag 09.00-12.30u
- 1e en 3e zaterdag van de maand van 13.00-16.00u.

Meld je ook aan als vrijwilliger, we hebben je hulp hard nodig. Gereedschap is aanwezig, je kunt zo aan de slag! Bij het tuinieren volgen we de coronamaatregelen, d.w.z. we houden afstand en nemen eigen koffie/thee mee.

Openingstijden tuin



De tuin is elke dag open van 9-17u;
vanaf 1 april van 9-19u.

Agenda

Natuurlijk hopen we dat in 2021 onze populaire tuinevenementen weer kunnen doorgaan: Minituincursus in april, mei, juni en september; Open Dag in juni; Boekettendag in september. Maar door de onzekerheid rond de coronamaatregelen kunnen we geen nadere details geven. Zodra een evenement wèl kan doorgaan, wordt u hierover per mail geïnformeerd.

Vereniging Vrienden van Park Darwin

Je kunt op verschillende manieren Vriend zijn van de vereniging:

- **Leden** betalen €10 per jaar en kunnen meepraten en meebeslissen op de ledenvergaderingen.
- **Vrijwilligers** werken één of meer dagdelen per maand mee in het onderhoud van de tuin, altijd onder leiding van een tuincoördinator.
- **Donateurs** steunen de vereniging met een vrijwillige financiële bijdrage.
- **Belangstellenden** ontvangen alleen de nieuwsbrief.
- **Combinaties.** Een vrijwilliger is niet automatisch lid. Als je naast het meewerken in de tuin ook financieel wilt bijdragen en lid wilt worden, of als je als lid ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je als lid méér betaalt dan het lidmaatschap, ben je automatisch ook donateur.

Alle Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t.n.v.
Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Van de voorzitter

door Sonja Vetter

Een nieuw tuinjaar. Begonnen we vorig jaar met een uitbundige lunch voor alle vrijwilligers, dit jaar door corona niets van dit alles. Desondanks komen onze fantastische tuiniers uit hun winterslaap weer spontaan in de tuin werken. Er is ook heel veel te doen. Het scheelt enorm dat we een app-groep hebben voor de tuiniers, voor de coördinatoren en voor het bestuur. Communiceren gaat op die manier veel sneller en zo konden de coördinatoren razend snel mensen oproepen om ook op doordeweekse dagen te komen omdat we wat achter lagen op ons schema. Flip, Jos en Chris hebben met de bosmaaier weer flink huisgehouden, het maaisel is door de tuiniers weggehaald, het stadsdeel heeft dit op zijn beurt opgeruimd. En zo kijken we tegen een tuin aan waar alle voorjaarsbloemen vrolijk de kop hebben opgestoken, omgeven door rode linten om hen te beschermen tegen de maaiers. Deze week is het composteren begonnen, altijd een zwaar werkje. Maartje en Sonja hebben het tuinhuis onder handen genomen, schoongemaakt en gelapt, alle rotzooi weggegooid.

Tuinhuis. Het wordt eentonig maar we weten nog steeds niet wie van het stadsdeel als eigenaar gaat functioneren. Wordt vervolgd.

Bestuurlijk. Zoals al medegedeeld gaat Maartje ons als beheerder verlaten omdat ze verhuisd is. Gelukkig is ze nog zeer regelmatig in de tuin te vinden. Ondertussen heeft het bestuur Marije Maitland bereid gevonden om het komende half jaar uit te proberen of de functie van Maartje iets voor haar is. Marije zal zich elders in deze Nieuwsbrief zelf voorstellen.

Activiteiten. Een goed plan van de activiteiten maken voor 2021 is bijna onmogelijk. Er is nog zoveel onzeker over de maatregelen in verband met het corona-virus dat we alleen globaal de plannen aangeven en bij doorgang van een activiteit de Vrienden hiervan via de mail snel op de hoogte te stellen.

Tuintrail. Het mooie plan om een wandeling te maken langs alle groenplekken in Oost heeft het niet gehaald bij de subsidie-aanvraag maar gaat toch door. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Jaarvergadering. Net als vorig jaar vindt de jaarvergadering digitaal plaats. Vanaf 1 april kunnen de leden alle stukken verwachten. Ed Mellema heeft zich bereid verklaard om de positie van de helaas overleden Alfred Gouw in de kascommissie over te nemen.

De tuin is weer open en ik hoop velen van u in de tuin te ontmoeten!

Jaarvergadering 2021

De jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Park Darwin zal ook dit jaar helaas op afstand (per mail) moeten worden afgehandeld. De jaarstukken, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het (financieel) beleid van 2020 en de plannen voor 2021 uiteenzet, worden begin april naar de leden verstuurd. De leden hebben vervolgens enkele weken de tijd om te reageren op de stukken en voorgenomen besluiten. Het bestuur hoopt dat op deze wijze het beleid en de plannen toch kunnen worden goedgekeurd zodat de Vereniging klaar is voor het nieuwe tuinjaar.



Introductie Marije Maitland – beheerder in spe –



De natuur, en vooral alles wat groeit en bloeit, is een van mijn grote inspiratiebronnen. Ik ben al heel lang een enthousiast amateurtuinier, heerlijk met je vingers in de aarde, kijken wat er opkomt en wat extra zorg nodig heeft, plannen, en plannen bijstellen. Tijdens de winter, in de stille coronamaanden, heb ik met veel plezier een digitale cursus hovenier en een cursus tuinontwerpen gedaan. Het heeft mijn kennis zeker verdiept, al ben ik niet zelf met de bosmaaier en de kettingzaag aan de slag gegaan. . . .

Na mijn studie Engelse taal- en letterkunde aan de UvA, heb ik 40 jaar in het volwassenenonderwijs gewerkt. De eerste 20 heb ik als freelancer bedrijfs cursussen gegeven en de tweede 20, heb ik als hogeschooldocent gewerkt bij de opleiding Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool. Ik woon nu al ruim 40 jaar in Den Haag, in een huis met wat de Engelsen zo mooi 'a mature garden' noemen, die hoef je alleen nog maar bij te houden.

Juist in deze tijd merken we hoe belangrijk tuinen, parken en plantsoenen voor ons zijn. De Bloementuin van Darwin is een schitterend voorbeeld van een bijzondere tuin, waar veel mensen op verschillende manieren van genieten. Daar wil ik graag mijn tijd, energie en enthousiasme in steken. Ik hoop de komende maanden zo veel mogelijk coördinatoren en tuiniers te ontmoeten op de dagen dat ik in de tuin kan zijn en veel van hun te leren. Het is de bedoeling dat ik op termijn de taken van Maartje als beheerder overneem, daarvoor is verbinding nodig, en daar ga ik mijn best voor doen.

'February Gold'

door Maartje der Kinderen

Ondanks het gure weer zijn de eerste bloemen alweer te zien in de tuin. Winterbloeiers als de nieskruiden waren in januari al paraat voor heel vroege hommelmokinginnen. Sneeuwkllokjes en akonieten hebben we net gehad, narcissen, kleine hyacintjes en voorjaarshelmbloem zijn nu aan de beurt. Elk jaar rijst weer de vraag 'bloeit het niet veel te vroeg?' Geen twijfel mogelijk, de staatjes van het KNMI zijn duidelijk, ons klimaat wordt warmer en onstuimiger. Maar de vraag beantwoorden aan de hand van individuele planten blijft lastig. Neem Narcissus 'February Gold', nu bijna te zien in de Bloementuin, kreeg zijn naam al voor 1923 van zijn veredelaar De Graaff en Bros omdat hij zo vroeg bloeide. Er is dus niets nieuws aan dat hij in februari bloeit en dat hij bij ons in de tuin nu 'Tête-à-Tête' voor laat gaan komt doordat we de bollen afgelopen herfst geplant hebben. Conclusie, planten zijn bepaald geen betrouwbare klimaatduiders.



Bijzonder was wel dat we in februari echt voorjaar meemaakten, helaas gecombineerd met een korte coronawerkpauze in de tuin. Nu wordt dit weer voortvarend ingehaald, helaas dan wel weer met de nodige kou en regen. Bosmaaien en harken is gedaan, compost verspreiden is aan de gang. Mocht u zich wandelend door de tuin afvragen of we hier en daar een plukje vergeten zijn dan kan ik u geruststellen. De tot circa een meter hoog afgeknipte stengels die achter in de borders staan zijn bedoeld om eitjes en poppen van kevers, spinnen, vlinders enz. meer kans te geven om hun cyclus te voltooien. In ons beheerplan voor 2021 staat bijdragen aan biodiversiteit voorop en dit is een simpele manier om dat te doen. Op Fuchsia's, fazantenbes en salvia 'Hotlips' staan de dorre stengels van vorig jaar ook nog, hier om schade van evt. late vorst te voorkomen. Afknippen met de hand doen we pas begin april. Elke tuinier wordt beheerst door het weer, voor meer daarover is 'Het jaar van de tuinier' van Karel Čapek een tijdloze aanrader.



Bezoek uit Zweden

door Jan Dijk

Op een van die bijna zomerse februaridagen kreeg ik in de tuin bezoek van een Zweedse vriend die al 10 jaar in Amsterdam woont; ik werkte samen met Jos. We wilden even wat wandelen. De Zweed zat tussen twee nachtdiensten in bij de KPN en was moe, zei hij. Eerst complimenteerde ik hem met het Zweedse wereldrecord op het zo door Nederlanders overheerste langeafstandschaatsen. Nog wel iemand met een Nederlandse achternaam! Sneller schaatst nooit meer iemand, zelfs geen Fries!



Jan in de tuin aan het werk, februari 2021

Nee, in werken had hij echt geen zin. Bovendien, de sportscholen waren al 3 maanden dicht. Zijn conditie was achteruitgegaan. Chris had gesnoeid, we moesten alles bij elkaar harken en wegtransporteren. Een reuzenklus. Na snel wat thee bracht hij eerst maar eens een paar grote takken naar het afvalpunt. Toen ging-ie toch maar een beetje harken. Voor ik het wist sleepte hij de ene na de andere overvolle kruiwagen weg. Ik kon hem nauwelijks bijbenen. Die border zag er gelijk totaal anders uit. Het bewijs is weer eens geleverd: van werken bij ons krijg je vanzelf vleugels. Op het eind deed hij of hij er al jaren bij hoorde. Helaas, hij woont sinds kort een beetje ver. Maar zijn vriendin woont vlakbij!

Toen nog even dat wandelingetje. Eerst het Darwinpark uitgelegd, van 1962. In aanleg een deel voor de kinderen (Kruislaanhelft), een deel voor sport en spel (Hugo de Vrieslaanhelft), voor de rijpe mens (Bloementuin), en voor bejaarden het rosarium (vlak aan de HdVlaan).

Daarna langs de duplexwoningen van wit en zonnig Jeruzalem, de eerste van Nederland, van kort na de oorlog. Een paar hofjes door, met openbaar groen volgens de ideeën van Mien Ruys. Het idee van die woningen komt uit Scandinavië. Twee volwaardige maar kleine woningen boven elkaar die, wanneer de woningnood over was, zouden moeten worden samengevoegd. Dat laatste ('ontduplexen') gebeurde nauwelijks, het werden begeerde kleine woningen. We mochten de woning van een Vriend van het park van het eerste uur even van binnen komen bekijken. De Zweed voelde zich er direct thuis en maakte afspraken. Hij had gelijk een goeie vraag: zijn er ook, buiten het ontduplexen, kleine woningen verkocht? Of zijn het allemaal huurwoningen? We moesten allebei het antwoord schuldig blijven.

Nee, die mooie middag kon echt niet meer stuk.



Oorspronkelijk ontwerp Darwinplantsoen uit 1962 van Hans Warnau met tussen de bomen van links naar rechts: zwembad, speeltuin, rosarium, bloementuin. Zwembad en speeltuin zijn nooit gerealiseerd. (Illustratie uit 'Herinrichting Darwinplantsoen', rapport studenten Hogeschool Van Hall Larenstein, 2017)

Tip van Jan: de Buurttuintjes Domselaer & Woltera

Achter The Manor Hotel Amsterdam (voorheen Stadsdeelkantoor Oost, maar oorspronkelijk het Burgerziekenhuis), liggen langs de Domselaerstraat in het plantsoen vier piepkleine tuintjes die met zorg zijn ingericht, elk met een eigen thema. De Buurttuintjes Domselaer & Woltera. Er hangen een paar informatieborden die lezenswaard zijn. Wij, De Bloementuin van Darwin, worden in een ervan genoemd. Ik heb er een foto van gemaakt die hieronder is afgebeeld. Loop er bij gelegenheid eens langs. Vooral als u het afgebeelde niet helemaal kunt lezen.



Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk, Maartje der Kinderen, Marije Maitland, Anna Tomson, Sonja Vetter. Met dank aan Jeroen Determan voor de mooie sneeuwfoto's.

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl