



NIEUWSBRIEF 22

Vrienden van Park Darwin

www.vriendenvanParkDarwin.nl - Facebook: @vriendenvanParkDarwin

Juli 2021

Woord vooraf

Een extra dik zomernummer van de Nieuwsbrief, boordevol nieuws en foto's van het afgelopen kwartaal.

Sonja begint met goed nieuws over bestuur en beheer van de tuin en durft al vooruit te kijken naar de evenementen die binnenkort wellicht weer mogelijk zijn.

Maartje laat haar licht schijnen over planten die maar met één of enkele exemplaren in de tuin voorkomen, uitzonderingen dus, maar die wel gekoesterd moeten worden.

Nanda van Bodegraven schrijft over de Spinoza-fietsroute door Amsterdam waar ook de Bloementuin een onderdeel van is. De officiële opening van de route vond plaats in onze tuin. Joke was hierbij gastvrouw en doet verslag.

Dit voorjaar deden we weer mee met de nationale bijtelling. Wat zoemde er in de Bloementuin? Een verslag van Anna.

Van Jan weer een interview met een vrijwilliger. Plus een verslag over een weidevogel-excursie met enkele vrijwilligers naar Marken. Er ging een wereld voor hen open.



Tuinwerkdagen

Op de volgende dagen en tijden wordt er door vrijwillige tuiniers in de tuin gewerkt, altijd onder leiding van een tuincoördinator:

- maandag 09.00-12.30u
- woensdag 09.00-12.30u
- 1e en 3e zaterdag van de maand van 13.00-16.00u.

Meld je ook aan als vrijwilliger, we hebben je hulp hard nodig. Gereedschap is aanwezig, je kunt zo aan de slag! Bij het tuinieren volgen we de coronamaatregelen, d.w.z. we houden afstand en nemen eigen koffie/thee mee.

Openingstijden tuin



De tuin is elke dag open van 9-19u.

Agenda

We hopen dat de volgende evenementen nu wèl kunnen doorgaan:

- Zaterdag 4 september, 11-12 uur:

Minituincursus Tuinieren in de Winter.
Inschrijving vooraf verplicht.

- Zondag 10 oktober, 12-16 uur:

Boekettendag – pluk zelf een mooi boeket (gratis voor leden, anders €5).

Nadere informatie volgt.

Vereniging Vrienden van Park Darwin

Je kunt op verschillende manieren Vriend zijn van de vereniging:

- **Leden** betalen €10 per jaar en kunnen meepraten en meebeslissen op de ledenvergaderingen.
- **Vrijwilligers** werken één of meer dagdelen per maand mee in de tuin of zetten zich op andere wijze in voor de vereniging.
- **Donateurs** steunen de vereniging met een vrijwillige financiële bijdrage.
- **Belangstellenden** ontvangen alleen de nieuwsbrief.
- **Combinaties.** Een vrijwilliger is niet automatisch lid. Als je naast het meewerken in de tuin ook financieel wilt bijdragen en lid wilt worden, of als je als lid ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je als lid méér betaalt dan het lidmaatschap, ben je automatisch ook donateur.

Alle Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t.n.v.
Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Van de voorzitter

door Sonja Vetter

De tuin. Hier is maar één woord voor: schitterend! Dankzij iedereen die hiervoor zorgt. En dat zijn er steeds meer. Voortdurend melden zich nieuwe tuiniers aan en dat is een verheugend feit.

De organisatie. Ook hier allemaal verheugende ontwikkelingen. We nemen de periode van inwerking van Marije tot beheerder iets langer nl. tot 1 oktober. Ook daarna blijft Maartje aan de tuin verbonden, maar in een nieuwe rol namelijk die van adviseur. Twee tuindeskundigen voor beheer met ieder hun eigen rol. We zijn er reuze blij mee. Bovendien breidt het aantal coördinatoren zich uit: Riet Berkvens komt erbij. Zo hebben we nu Bea, Jos, Lizette, Marijke, Quirien en Riet die hun tuin- en plantenkennis voortdurend uitbouwen en met elkaar en de tuiniers kunnen delen. Al die deskundigheid is in de tuin af te lezen. Op initiatief van Marije worden er bordertekeningen gemaakt. Dan weten we welke planten waar staan en hoe ze beheerd moeten worden. En bij dit laatste komt de grote deskundigheid van Maartje zeer van pas. Bea regelt de bordjes die bij bloeiende planten worden neergezet zodat ook bezoekers meer van de planten weten. Bovendien gaan we experimenteren met QR-codes op bordjes zodat nog meer informatie over planten kan worden gegeven dan alleen de naam. We zijn benieuwd hoe bezoekers hierop zullen reageren.

Spinozaroute. Eind juni werd in de Bloementuin de Spinozaroute feestelijk met champagne geopend, een fietsroute die vanaf het beeld van Spinoza bij de Stopera via bankjes met podcasts over filosofie naar Zuid-Oost leidt. Ook in de Bloementuin staat zo'n bankje! Elders in de Nieuwsbrief wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Tuintrail van Oost. In juni is eveneens de Tuintrail van Oost gelanceerd, een wandeling van 25 km langs allerlei bekende en onbekende groengebieden van Oost. De Bloementuin is uiteraard één van de parels van de Tuintrail! Zie www.tuintrail.nl.

Evenementen. Door de versoepelingen als gevolg van de vaccinaties durven we het aan om weer het een en ander te plannen, zoals de populaire minituincursus van Maartje en de altijd drukbezochte Boekettendag, zie de Agenda.

Sociale media. Simona is onze Facebook-redacteur en superactief met steeds meer prachtige themafoto's van de tuin: de blauwen, de roze enz.; ze trekken veel bekijks en dus likes. En verder is er Instagram waar redacteur Annelies mooie foto's plaatst.



Tuiniers in weer en wind



Wat zeldzaam is moet je koesteren

door Maartje der Kinderen

Een van de charmes van De Bloementuin is de grote diversiteit aan planten die er groeien. De tuin herbergt nu ongeveer 340 verschillende soorten. Momenteel staat een groot deel volop in bloei. Veel bloemen komen in redelijk grote groepen in de borders voor, passend in de tuinstijl waarin de tuin in de jaren vijftig is ontworpen. Herhaling van groepen planten is op verschillende plekken in de borders toegepast, een bewuste keuze om de kijker elementen van rust in de bonte beplanting te bieden. Maar we hebben ook een respectabele lijst planten waarvan we er maar weinig hebben, soms maar een enkel exemplaar, onze zeldzaamheden.

Dat wil niet zeggen dat deze soorten in biologische zin zeldzaam hoeven te zijn, in onze tuin zijn ze dat wel en daarom is het belangrijk dat wij ze met ons tuinwerk in ere houden. Zij maken dat de tuin qua beplanting een bijzonderheid is, die zich onderscheidt van gebruikelijk openbaar groen, en dat moet vooral zo blijven.

Dus is het zaak dat de tuiniers in de zomer met behulp van steunbeugels, rijshout, touw, stokken en snoeischaar deze 'kleintjes' beschermen tegen de grote jongens. Een kleine rondgang langs onze bijzondere planten die nu of binnenkort bloeien: de korenbloemaster in border 1 met blauwe bloemen die inderdaad een kruising lijken tussen korenbloemen en eenjarige asters, Inca lolie 'Orange King' waar we echt trots op zijn die nu bloeit in border 3, vuurpijl 'Safranvogel' met z'n drieën in border 5 en kijk ook eens naar een klein varentje als dubbelloof in border 6, tot slot bieslelie 10 cm hoog met blauwe micro irisbloemetjes in border 15.

Om behulpzaam te zijn met de plantennamen heeft Bea er een respectabele klus aan om bloeiende soorten steeds van één naambordje te voorzien. Als experiment voegen we straks in de nazomer bij vijf soorten een QR-code toe op het naambord met meer informatie over de betreffende plant, daarover later meer. Geniet vooral van onze plantaardige bijzonderheden deze zomer!



Vrijwilliger aan het woord

Interview met Ria Obdam

door Jan Dijk

"Na afloop van 50 trouwe dienstjaren brak corona uit. Jammer, niet de geplande reizen voorlopig. Veel wandelen dus. Zo kwam ik bij de Bloementuin terecht. Als vrijwilliger, want het leek me een leuke sfeer daar. Ja, zo makkelijk gaat dat. Het tuinieren voelt bijna als een soort therapie, na zoveel jaren werken. Heerlijk om bijna gedachteloos met je handen in de aarde te werken. Maar ik doe wel mijn best! Vandaag, woensdag, massaal 'onkruid' uittrekken. Een doel van mijn werken hier is, meer plantenkennis op te doen. Een app is daar echt niet voldoende voor.

O, ik heb in de buurt van Frankendael, waar ik met mijn man al 40 jaar woon (eerst boven toen beneden), zelf ook een heel groene tuin. Dat ervaar ik nog altijd als een luxe in Amsterdam. In die soms mooi bloeiende tuin kon ik tuinierend altijd heerlijk bijkomen van mijn werk in het notariaatswezen. Het werk heb ik wel met hart en ziel gedaan. En met veel plezier.

Jarenlang ben ik hobby-imker geweest. Ik stond met drie bijenvolken in het Oude Bijenpark vlak naast het Siegerpark aan de Sloterweg. Vorig jaar stopte ik. Door het werken in de Darwintuin ben ik toch nog altijd – maar dan op een andere manier – bezig met stuifmeel en nectar voor bijen en andere insecten. Dat geeft een goed gevoel. Een andere hobby is beeldhouwen in steen, beetje figuratief maar hoeft niet zo precies te zijn. Dus ook beetje abstract. Ik hou van alle soorten muziek en heb thuis een piano. Het is tot nu toe nog wel beginnersgedoe.

Uit Alkmaar kom ik – mijn achternaam wijst daar al op. Thuis hadden we altijd een tuin; dus van huis uit kreeg ik het tuinieren wel mee. Ik doe mijn best er elke woensdagochtend te zijn. Gewoon fijn."



Magnolia siroop



Sonja was gestuit op een culinair nieuwtje: siroop van magnolia bloesems zou een onweerstaanbaar lekker en gezond drankje zijn. Dus verzamelde zij met behulp van deze en gene de verse bloesems van onze prachtige magnoliaboom, zocht verschillende recepten uit en begon te experimenteren. Recept 1 bestond uit het in water weken van de bloesem en vervolgens met wat suiker opkoken. Dat bleek niks. Recept 2 kwam al dichterbij in de buurt omdat er 24 uur geweekt werd met schijfjes citroen erbij, daarna met suiker opkoken – deze siroop was al heel aangenaam. Tsja, en wat doet men dan? Men zoekt een aantal proefkonijnen die het geheel moesten beoordelen. Niet toevallig was dat een ploegje tuiniers waarvan enkele waaghalzen het aandurfden. Men was niet enthousiast. Dus met recept 3 aan de slag: iets bewerklijker maar goed van smaak en mooi van kleur. Ook hier een groepje tuiniers gevraagd te proeven. Dit keer alleen maar goedkeurende geluiden. Dat is het dus. Op de Boekettendag kan men een flesje met deze exquisite siroop kopen. Lekker als limonade of in de prosecco. Het recept houden we uiteraard geheim. Het geheim van de Bloementuin van Darwin.



Spinoza in de Bloementuin

door Joke Jansen Schoonhoven

De Bloementuin van Darwin was de plek waar de Spinozaroute officieel werd gelanceerd in aanwezigheid van initiatiefneemster Nanda van Bodegraven, twee bestuursleden van de Amsterdamse afdeling van het Humanistisch Verbond, Ivar Manuel van Stadsdeelbestuur Oost (en later ook zijn collega van Zuid), de pers (Parool, Telegraaf) en een fotografe. Nanda vertelde bevolgen over 'haar' route en over de kracht van Spinoza die ons kan inspireren altijd goed zelf na te denken over alles in het leven. Het was mooi zo in ons groene paradijs en iedereen was vol lof over de Bloementuin en geïnteresseerd in de vereniging en het werk van de vrijwilligers. Ook het tuinhuis werd bewonderd en vooral onze mooie werkkast!



Nanda van Bodegraven en Ivar Manuel op de Spinozabank in de Bloementuin

Op het bankje links van de hoofdingang is de speciale leuning (in dit geval met het hoofd van Spinoza) gemonteerd. Op de leuning vind je de QR-code waarmee je de bijbehorende podcast kunt starten. Deze zet je aan het denken over de relatie tussen mens en natuur. En waar kan dat beter dan in de Bloementuin?



Vrijdenken met Spinoza: de Spinozaroute

door Nanda van Bodegraven

Vanaf 26 juni kun je door Amsterdam de Spinozaroute fietsen. Je komt langs speciale Spinozabanken waar je luistert naar podcasts over dieren, planten en microben in de stad en de mens te midden van dit alles. De fietsroute is een initiatief van het Humanistisch Verbond, de Vrijheid van Amsterdam en ARTIS. Het is onderdeel van het 75 jarig jubileum van het Humanistisch Verbond.

Medewerkers van ARTIS vertellen tijdens de tocht over organismen die in het wild in Amsterdam leven. Zoals de witte grijsbandspanner die zich oriënteert op de maan. Of de eeuwige jeugd van de kruisspin. Wetenschappers als Robbert Dijkgraaf, Amade M'charek en Damiaan Denys onderzoeken vervolgens wat voor dier de mens is en hoe mens, dier en plant verschillen. Buurtbewoners en andere Amsterdammers vertellen ook wat zij van het verschil vinden tussen mens en andere organismen. De verschillende perspectieven nodigen je uit te reflecteren over de plaats van de mens in de natuur. Dat nadenken doe je op speciale banken langs de route. Je treft daar een leuning aan in de vorm van het dier of de plant waar Artis over vertelt. De leuningen zijn gemaakt van recycled afvalplastic. Ze worden op de bank en in de mensenwereld geplaatst. Horen ze bij de mens? En de mens bij hen? Of niet?

Spinoza is de aanleiding van dit onderzoek. Hij vond al in de zeventiende eeuw dat het onmogelijk is de mens niet als deel van de natuur te zien. Spinoza wordt door sommige denkers wel gezien als proto-bioloog. De fietstocht start bij het Spinozabeeld en gaat via ARTIS naar de Bijlmer, langs groene fietspaden en prachtige uithoekjes: een dagje vakantie in eigen stad(snatuur). Via QR-codes op de speciale leuning aan stadsbanken, omgedoopt tot Spinozabanken, zijn de podcasts toegankelijk. Vergeet je telefoon met oordopjes dus niet!

Na deze fietstocht zal je de stad anders ervaren omdat je meer weet over ander leven in de stad. Het dier 'mens' zal je mogelijk meer als onderdeel van de natuur ervaren. Of juist minder? Veel fietsplezier en wandelen kan natuurlijk ook als je genoeg tijd hebt!

Praktische informatie. De route, langs 11 bankjes met verschillende thema's, loopt van het Spinozamonument bij de Stopera naar het Nelson Mandelapark. De route duurt ongeveer 3 uur en is goed in twee delen te fietsen. Bij de eerste bank, naast het Spinozabeeld, wordt een introductie gegeven. Bij bank 6, in de Bloementuin van Darwin, is een samenvatting van de voorgaande helft, net als bij bank 11. Op deze twee punten wordt het gehoorde aan het denken van Spinoza gekoppeld. Zie voor meer informatie: humanistischverbond.nl vrijheidvanamsterdam.nl



Bijentelling 2021

door Anna Tomson

Half april werd voor de vierde keer de nationale bijentelling gehouden. Ook de Bloementuin van Darwin telde mee. Het was die dag niet warmer dan 12 graden en omdat bijen niet graag vliegen met koud weer waren onze verwachtingen niet erg hoog gespannen.

Tien vrijwilligers deden mee. We gingen elk met een bijenherkenningskaart en een scorelijst de tuin in en telden een half uur lang de wilde bijen in één of meer van de 16 borders. De resultaten werden verzameld met als uitslag: 16 bijen, 10 hommels en 19 zweefvliegen, in totaal 45 wilde bijen.

Is 45 wilde bijen veel voor een tuin van 3300 m²? Dat weten we niet goed. Het zijn er wel meer dan bij de telling van 2019, toen we 25 exemplaren telden – op een veel koudere aprildag (8 graden). Andere referentiepunten hebben we niet, de telling van 2020 ging vanwege corona niet door. Afgelopen jaren hebben we veel bollen en andere vroegbloeiërs in de tuin aangeplant, juist om bijen aan te trekken. Of dat echt een positief effect heeft, zoals de uitslag suggereert, zal moeten blijken uit volgende tellingen. Misschien is de temperatuur op de teldag een belangrijker factor.

Waarom is de bijentelling zo vroeg in het jaar, als het nog koud is en er maar weinig in bloei staat? Het antwoord van NL Zoemt, die de landelijke telling organiseert: “Hier is speciaal voor gekozen, niet omdat er dan weinig bijen zijn, maar omdat er op dat moment maar een paar verschillende soorten rondvliegen. Hierdoor is het makkelijker om de beestjes uit elkaar te houden. Op deze manier hoeft u geen expert te zijn om mee te doen en is het evenement ook geschikt voor kinderen!” Desondanks konden wij lang niet alle exemplaren identificeren – die werden genoteerd als 'onbekende' bij, hommels of zweefvlieg. We moeten nog veel 'bij'leren!

De resultaten van de Bloementuin hebben we doorgegeven aan NL Zoemt en tellen dus mee met de landelijk uitslag. In totaal werden in Nederland bijna 200.000 bijen geteld, met als top vijf: 1. honingbij, 2. rosse metselbij, 3. aard- of veldhommel, 4. gehoornde metselbij, 5. sachembij. NL Zoemt had verwacht dat het grillige voorjaar met de sterke wisselingen in temperatuur ongunstig zou uitpakken voor de wilde bijen, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. NL Zoemt concludeert verder dat wilde bijen het in de stedelijke omgeving goed doen, dankzij de groeiende aandacht voor de wilde bij bij gemeenten (verbeterd maaibeleid) en particulieren (minder tegels, meer groen).

In de Bloementuin van Darwin gaan we door met het bevorderen van de wilde bijen. We gaan nog meer voorjaarsbloeiërs planten en grotere bijenhôtels bouwen. En dan volgend jaar weer tellen!



TELFORMULIER NATIONALE BIJENTELLING
Wat soepel en zo je achternaam?

Meer weten over de bijen? Bezoek de website www.nlzoeemt.nl of mail naar nlzoeemt@nlzoeemt.nl.
Foto's zijn afkomstig van de website www.nlzoeemt.nl.

Bijen	Hommels	Zweefvliegen
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
		Wespen
		 <input type="checkbox"/>

Vogelexcursie met Jos op Marken

door Jan Dijk

Na de zomerse dag van maart deed april wat die wilde. Het was best koud al scheen de zon volop. Jos maande ons echte winterkleden aan te trekken, want op de dijk zou het vinnig koud zijn. Een keer had hij het nagelaten; nog nooit had de boerenzoon het zo koud gehad. Wel overal bloesem. En verrekijker mee!

Met zijn vijven vonden we elkaar bij de bushalte van Marken. Direct spraken we al Markenaren, ook een goede bekende van onze gids. Over de watersnood van 1916. Over hoe het beviel binnen de gemeente Waterland; schrijver dezes herinnerde zich nog de felle protesten tegen de opslokking van Marken door die gemeente, al was het lang geleden. We zagen de Molenwerf, de Moeniswerf, de Wittewerf, die het meest van al geleden bleek te hebben onder die watersnood, en de Rozenwerf. Dat zijn buitendorpse dicht bewoonde verhogingen. Zo waren we snel helemaal thuis op Marken.

In de allereerste wei zagen we al de wereld aan weidevogels. Jos hield een toespraak over biologisch voedsel en de achteruitgang van de weidevogelstand en sleepte voor ons een loodzware verrekijker mee met statief; dat biologisch kan bijvoorbeeld te maken hebben met weidevogelbescherming.

We konden mooi broedende Kievieten en hun kuikentjes zien, kwikstaartjes (witte en gele) en grutto's die hun naam roepen en tureluurs. Violeta die uit de Filipijnen komt kreeg een spoedweidevogelcursus; haar oren klapperden. De mijne ook. Ik beweerde in Mali in Afrika met zekerheid Kievieten te hebben gezien in 1997. Nou, hoorden we, die komen weinig verder dan in België. Je gaat soms aan jezelf twijfelen. Scholeksters genieten hier ook van de lente. 's Winters zijn ze aan zee om schelpdieren te eten. Ze kunnen trouwens ook nestelen op grinddaken.

De grutto's bewaakten hun kroost met veel geschreeuw – waardoor ze onze aandacht opwekten en we op zoek gingen naar dat kroost. En met succes. Geen intelligente methode dus tegenover zulke grote dieren als wij zijn. Eén stond dreigend levensgroot boven op een lantaarnpaal. Groot zeg! We hoorden hoe ze met 75% zijn afgenomen de laatste jaren, en niet alleen zij. Oorzaak: de lage prijzen in supermarkten. Daardoor moeten de slachtdieren snel groeien, moeten boeren vroeg grasmaaien en is er te weinig ondergrond voor goede nestopbouw. En schrale grond door het waterbeleid; weinig kruidgewassen dus. Je bent al blij met madeliefjes. Koop in de buurtwinkel! En er is geen gruttoziekte.



Rozenwerf



Dwars door het kluitje huizen heen met schuin overhangende bovengvels op de Rozenwerf – de familie Zeeman daar heeft het erg gezellig; veel mensen op Marken heten zo, legden we Violeta uit – kwamen we op de wonderige dijk. Snel de mutsen op! Maar het viel best mee.

De ogen van Jos vielen op een groep van wel 250 goudplevieren, voor ons amateurs eerst moeilijk te onderscheiden naast allerlei soorten ganzen. Een waarneming die Jos echter direct doorgaf aan het vogelbureau! Dat moet absoluut iets unieks zijn. Vanavond het journaal bekijken!

Hoe langer je kijkt hoe meer je ziet. Broedende vogels, redetwistende grutto's, tureluurs, Kievieten die om elkaar heen draaien, een flink troepje kemphanen (die heel zeldzaam zijn geworden). Op zich zijn de grasvelden best kaal: ook door ganzenvraat, legde Jos uit. Soms zie je grote groepen op een weiland foerageren.

Jos had ons al verteld dat hij in het late najaar nog werkt aan visdiefvloten. Nestbescherming – het is zijn vak. Na ontdekking van een nest dat met paaltjes en schrikdraad beschermen. Tegen maaiers en tegen koeien. Laten we hem er dankbaar voor zijn met zijn allen. En zie daar, we zagen een paar van die vloten in een sloot. Hij legde het uit. Visdieven zijn laattrekkers, pas eind april komen ze aan. De beste plaatsen zijn dan vergeven. Maar zij willen best nog op zo'n vlot een nestje bouwen. Die moeten dan wel klaarliggen. We zagen ze daar liggen wachten. Echt iets geleerd!

– vervolg van pagina 7 –

Pak je kijker en kijk – overal zie je wat. Parende grutto's! 2 kolganzen met heel veel jongen. Een oeverloper! Grutto's in baltsvlucht, de mannetjes weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen, zoals moeder altijd zei, en wat niet al. Geen koeien gelukkig, die zien een vogelei bijna niet als iets anders dus vertrappen ze die – Jos bekent dat hij ook eens een nest vertrapte; hij kon er niks aan doen maar voelt zich nog diep schuldig. Tragiek van elke vogelaar die dit werk doet? Nadat het kuiken is geboren is het veilig voor de koe. Maar een kievetsjong moet op dag 1 wel zijn eigen kostje al bij elkaar scharrelen. Blij dat ik geen kievit ben! Scholeksters hebben een paar dagen respijt. Ook zagen we wulpen vliegen, die moeten verder, naar de Waddeneilanden. En die goudplevieren met zijn allen, door naar Scandinavië. Drie zwanen begeleiden ons, we zien ze in de lucht en in de Zuiderzee. En futen. KLM!

We lopen langzaam, steeds zet Jos zijn telescoop op en laat ons genieten. Wat een geduld heeft hij. Wanneer we ten slotte op de brede toevoerweg komen zien we aan de andere kant van de weg nog een prachtweide. Dezelfde weidevogels. Maar ook een gewone tapuit; die is al bijzonder genoeg. En een sloot met een wintertaling en, jawel, een krooneend en zijn wijfje. Zie je bijna nooit. Vergeet je ook nooit meer. Elke eend herkent Jos direct. Zoals voor Guido Gezelle elke blomme een tale sprak, spreekt voor hem elke vogel die. Ik vraag mij af; waarom

hoorde je voor de radio bij Vroege Vogels bijvoorbeeld, jarenlang altijd weer die Nico de Haan als vogelaar en bijna nooit een andere? Duldde Nico geen concurrentie? Ik ken er eentje!

We komen in de stad, ik bedoel het dorp Marken. Dat ziet er werkelijk schitterend uit, alles is perfect gepoetst en geveerd. Violeta was er nooit. Zulke groene (van buiten) houten huizen heb je alleen boven het IJ, leggen we uit. Alleen de winkel van Sijtje Boes (wie kent die niet?) is open. Helaas, geen theelepeltje van Marken maar wel van Volendam. Heb ik nu natuurlijk niks aan. Maar verder is Marken uitgestorven. Geen toerist te bekennen. Stillter dan ooit, op welke dag in het jaar ook. En geen enkele klederdracht, die daar zo anders is dan andere. Coronatijd. Je gaat bijna stilletjes huilen. Moet dat nou echt allemaal? Zo hebben de mensen daar geen leven. Maar ja, het kan niet anders horen wij steeds weer. Het ziet er nog steeds niet goed uit ondanks de vele vaccinaties.

Maar echt, het is wel heel erg mooi, nu daar. Ga toch eens kijken, je vergeet het niet.

Bij de takeaway aan de haven halen we van alles. Zelfs een pannenkoek. Vrij dichtbij mogen we zitten. Een van de aanwezigen kunnen we niet weerhouden ons te trakteren. Dat schept verplichtingen. Voor nog een mooi uitstapje. Een ander eiland, Wieringen bijvoorbeeld!



Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Nanda van Bodegraven, Jan Dijk, Joke Jansen Schoonhoven, Maartje der Kinderen, Anna Tomson, Sonja Vetter.
Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl