



NIEUWSBRIEF 29

Vrienden van Park Darwin

www.vriendenvanParkDarwin.nl - Facebook: @vriendenvanParkDarwin

Maart 2023

Woord vooraf

In deze eerste weken van het nieuwe tuinjaar zijn de vrijwilligers druk bezig geweest met het hakselen van enorme bergen oude stengels, het strooien van haksel langs de hagen en compost over de tuin en het uitzetten van een paar honderd nieuwe planten. U kunt het allemaal lezen en zien in deze nieuwsbrief.

Sonja blikt terug op het kwartaal met tuincursussen van Maartje, een bezoek aan de notaris en zowaar positief nieuws over het tuinhuis.

Marije vertelt over het opvullen van open plekken in de tuin met nieuwe planten en het stekken van planten waar we te veel van hebben. En Marije vond weer een tuingedicht.

Jan interviewde weer een vrijwilliger, dit keer een zeer sportieve.

Ondertussen ontving Sonja hoog bezoek:



Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer en ambtenaren op bezoek in de tuin voor een gesprek over het werk van de Vereniging voor de gemeenschap



Tuinwerkdagen

Vanaf 1 februari 2023 wordt er door de vrijwillige tuiniers weer in de tuin gewerkt, altijd onder leiding van een tuincoördinator.

De werkdagen en -tijden zijn:

- maandag 09.00-12.30u
- woensdag 09.00-12.30u
- 1e en 3e zaterdag van de maand van 13.00-16.00u.

Meld je ook aan als vrijwilliger, we kunnen je hulp goed gebruiken. Gereedschap is aanwezig, je kunt zo aan de slag!

Openingstijden tuin



De tuin is elke dag open van 09-19 uur.
Vanaf 1 oktober van 9-17 uur.

Agenda 2023

Minituincursussen van Maartje

6 mei: Tuinieren in de lente

1 juli: Tuinieren in de zomer

7 oktober: Tuinieren in herfst/winter

(Beperkt aantal deelnemers, aanmelding verplicht, informatie volgt t.z.t.)

Overige evenementen

11 juni: Open Dag

24 sept: Boekettendag

Vereniging Vrienden van Park Darwin

Je kunt op verschillende manieren Vriend zijn van de vereniging:

- **Leden** betalen €10 per jaar en kunnen meepraten en meebeslissen op de ledenvergaderingen.
- **Vrijwilligers** werken één of meer dagdelen per maand mee in de tuin of zetten zich op andere wijze in voor de vereniging.
- **Donateurs** steunen de vereniging met een vrijwillige financiële bijdrage.
- **Belangstellenden** ontvangen alleen de nieuwsbrief.
- **Combinaties**. Een vrijwilliger is niet automatisch lid. Als je naast het meewerken in de tuin ook financieel wilt bijdragen en lid wilt worden, of als je als lid ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je als lid méér betaalt dan het lidmaatschap, ben je automatisch ook donateur.

Alle Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t.n.v.
Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam

Van de voorzitter

door Sonja Vetter

Een nieuw begin. Altijd weer een wonder: de lente is echt begonnen. Sinds 1 februari zijn de tuiniers weer aan het werk met de coördinatoren. Traditiegetrouw begonnen we het seizoen met een 'winterlunch'. Anna, Marije en ik hebben zich belast met de uitvoering en ongeveer dertig vrijwilligers gaven zich op om hiervan te genieten. Zie de foto's! Een aantal stroopte daarna de mouwen op en ging vol vuur aan het werk. Maar daarvóór hadden Flip, Jos en tuinman Chris de tuin al voorbereid door met de bosmaaier al het oude spul neer te leggen. Deze keer hadden we een professionele hakselaar gehuurd, die de grote hopen dorre stengels tot prima voer voor de hagen vermorzelde. Na het verstrooien van dit haksel waren de vrijwilligers nog enkele werkdagen zoet met het verspreiden van 7 kuub compost (van gemeentewege gekregen) over de tuin. Het resultaat mag er wezen: de tuin ligt er fantastisch verzorgd bij.

De bollen. Toen wij met de tuin begonnen, hebben we ervoor gekozen om van de tuin die eigenlijk een twee seizoenen tuin was, een vierseizoenen tuin te maken. Daarvoor zijn we nu al drie jaar bezig in het najaar flink wat bollen te planten. En die zijn nu aan het opkomen. De verscheidenheid in soorten voorjaarsbloemen begint ook duidelijk te worden: een vrolijk gezicht. Het is nog een heel werk om op de digitale bordertekeningen ook de bollen in te tekenen, zodat we in de gaten kunnen houden waar we ze geplant hebben en hoe ze opkomen.

Tuincursussen. Maartje heeft dit jaar al twee cursussen gegeven. De eerste was een minituincursus voor leden, bestaande uit een wandeling door de tuin waarbij Maartje vertelt wat er dit seizoen allemaal aan de orde is. De minituincursus is erg populair en altijd volgeboekt. De tweede cursus is nieuw en exclusief voor vrijwilligers, als onderdeel van de educatieve poot die we aan het opzetten zijn. Deze cursus is gericht op verdieping van planten- en bodemkennis. Maar er wordt ook met een loepje bekeken wat voor beestjes er op en in de grond zitten. Twee deelnemers vertelden mij heel enthousiast hoe informatief ze het vonden.

Tuinhuis. De kogel is door de kerk. De afdeling Vastgoed van de gemeente Amsterdam wordt de eigenaar van het tuinhuis, stadsdeel Oost de huurder. Wij (Vrienden van Park Darwin) zijn de gebruikers en wachten nu op een gebruikerscontract.

De WBTR en Statuten. Daar heb je het weer: nieuwe regelgeving gericht op goed bestuur. Nieuwe statuten. En dus hebben Anna en Joke ook een Huishoudelijk Reglement gemaakt, dat aansluit op de nieuwe statuten. Een behoorlijk werk. Anna en ik zijn naar de notaris getogen en hebben daar de zaken rondgepraat. Op 4 april wordt er op de Algemene Leden Vergadering over gestemd en dan is er weer een mijlpaal bereikt. En kan het nieuwe jaar echt beginnen. Ik wens iedereen een heerlijk nieuw Tuinjaar.



De winterlunch wordt klaargemaakt door het bestuur en met smaak verorberd door de vrijwilligers



Planten erin, planten eruit

door Marije Maitland

Erin

Half maart, vroeger dan anders, zijn de planten voor de inboet*) bezorgd. Dat betekende dat de tuiniers ondanks het regenachtige weer lekker aan de bak konden om de ruim 200 plantjes op hun plek te zetten. Veel planten dienen als aanvulling op plekken waar ze maar magertjes vertegenwoordigd waren, zoals floxen, monarda's en crocosmia's. Maar onder de Anna Paulownaboom is een hele nieuwe set geplant. Heel voorzichtig, tussen de bloeiende bolletjes. Het Tongkruiskruid, de *Ligularia dentata* "Othello", die daar stond, is een prachtige plant. Alleen werd hij jaar op jaar zo erg door de slakken aangevreten dat hij niet eens meer in bloei kwam. Het zag er treurig uit, alleen de nerven van de bladen waren nog over, die vonden de slakken blijkbaar niet zo lekker. In hun plaats is nu gekozen voor een Maagdenpalm met kleine paarse bloemen, dit vormt de bodembedekkende onderlaag. Daar bovenuit steekt straks de gele Elfenbloem en een witte Monnikskap. De Salomonszegel, die er ook nog tussen moet komen, was helaas niet leverbaar, maar daar gaan we nog naar op zoek. Hopelijk is deze combinatie beter bestand tegen de slakken.

*)Inboeten: vervangen van weggevallen planten, zie Nieuwsbrief 27

Eruit

Een plant kopen die ook in de tuin van Darwin staat, wat is er leuker? Een fuchsia, een daglelie, een vlinderstruik, of een salvia bijvoorbeeld. En dat kan straks op de Open Dag! Eind april staan er drie dagen gepland waarop de fuchsia's en de salvia's gesnoeid zullen worden. Het gevaar van nachtvorst is dan nagenoeg geweken. Van dat snoeisel willen we direct stekken gaan nemen om ze op te kweken voor de Open Dag. Daarnaast zullen planten waar we juist te veel van hebben, dat komt ook voor, worden opgekuild. Later worden ze in potjes gezet om ook te worden verkocht. Vorig jaar heeft de verkoop van plantjes een aardig centje in het laatje van de Vereniging opgeleverd, daarom hebben we al dat werk er graag voor over. Gelukkig is het leuk werk! Eerst worden de stekjes genomen, in groeistof/wortelbevorderaar gedipt en met een stuk of wat bij elkaar in een vrij grote pot met speciale stekgrond geplant. Dan moeten ze minstens 6 weken lang verzorgd worden. Iedere dag moet je de grond controleren, of hij nog vochtig genoeg is, maar niet te vochtig, en stekken die niet aanslaan weghalen, anders gaat het schimmelen. Na 6 weken kunnen de gewortelde stekken worden opgepot in tuinaarde, en van etiketten voorzien, klaar voor de verkoop. U kent dat liedje toch nog wel van Annie M.G. Schmidt? "Wie wil er een stekkie, een stekkie, een stekkie, wie wil er een stekkie van de fuchsia"? Vast heel veel mensen.



Vrijwilliger aan het woord

Interview met Marijke Zeekant

door Jan Dijk



Marijke vertelt:

"In zo'n huis-aan-huiskrant (Dwars of De Brug) las ik ruim 3 jaar geleden over de Bloementuin van Darwin. Ze zochten ook vrijwilligers. Ik had er nog nooit van gehoord. En zo ver weg woon ik niet: aan de Teslastraat! Eerst was ik donateur, maar dat werd snel meer. Met pensioen was ik toen ik er begon te werken nog niet, dus even passen en meten. Gymdocent was ik in Zaandam op VMBO en HAVO, in 1979 was ik als gymjuf begonnen op de basisschool hier in Jeruzalem. In coronatijd gaf ik de pubers opdrachten mee via apps, dus moesten ze daar wel aan voldoen. Dat deden niet veel scholen...."

Ik ben een echte West-Friezin. Vader werkte in stoomgemaal De Vier Noorder Koggen. Dat is nu Stoommachinemuseum Medemblik. Bij de dienstwoning was een grote moestuin. Van alles kweekten we daar. Zo krijg je er wat van mee. Maar moet nog wel veel leren. Later, toen ik langeafstandszwemmer, roeier en tenslotte triatleet was, reisde ik de hele wereld over. Ik ging als ik kon naar een museum en soms naar tuinen. De Butchart Gardens op Vancouver Island zijn schitterend. De wedstrijd Stavoren-Medemblik zwom ik tweemaal. Als roeister op de Olympische Spelen in Seoul werden we 7e (1e van de B-finale) in de dubbelvier. Als triatlete was ik Nederlands kampioen en deed ik mee aan EK's en WK's. Op Hawaii (de 'Ironman') won ik in 1999 de agegroep 40-44.

Bewegen is voor iedereen goed. Ga na je werk niet meteen aan de alcohol en snacken, maar even extra bewegen. Daar knap je veel meer van op. In mijn leeftijdscategorie, nu 65-69, hoor ik nog altijd bij de besten. Ik blijf naar wedstrijden gaan, ook internationaal, al doe ik nu nog de kortere versies, zoals de 'sprinttriatlon' (aanzienlijk kortere afstanden).

Ik was mee met de Darwin-excursie naar de Botanische Tuinen in Utrecht bij de universiteit. Prachtig! Maar ik ben ook vrijwilliger bij de fonkelnieuwe bioscoop Rialto VU. Kom daar eens kijken. In de tuin ben ik nu altijd op maandag te vinden, met veel plezier. Laat mij maar rustig tuinieren..."



De rode beuk

Hier staat de rode beuk met het eindeloos grote geduld van een boom.

Hier staat de rode beuk hij ziet en hij hoort ons en is ons vergeten.

Hier staat de rode beuk voor hem is het altijd altijd en hier is het nergens

Rutger Kopland, uit: Toen ik dit zag (2008)



Colofon

Aan dit nummer werkten mee:

Jan Dijk, Joke Jansen Schoonhoven, Marije Maitland, Anna Tomson, Sonja Vetter

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl